

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek



Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et specialbibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:
<http://bibliotek.dis-danmark.dk>

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

OPTEGNELSER

om

Sognepræst John Rørbye's

og

Martha Simonsdatter Wedseltoft's

Slægt

Samlede for Familien af *H. Struer*

Trykt som Manuskript
Januar 1918

KØBENHAVN
KIHL'S BOGTRYKKERI



JOHN RØRBYE

Min giort Gøstend Aeerkeirviste Mand og Sieds Vrom

Niels Boensken Nørbye

Givts Dods Engel vare si det Pind sua Dags Tiden og Sufte dand kunnigst at skrifos
der sig, Du vand sig dug med Dan Gud lovigst Gindulact at sig med der videt vor
Lidstand som fu nogenledes Gid Gifos sig vor fursdesvid om at i min Aeerkeirviste
Dus vor Dignit med dand Gud forligst da vid Gud det vor min Givtsme Geed og
Aeer stufte for stiere: Givts sin i dromi dag fu Contralærent dromy af Duktans ind
i skjedes Gvaarn i dromes Purstued og gongt sig Dref af Gvad Aeerdag vid Gud mon
der vor Dant for Gud sigt Du mogit Rom imæcom Jorden og Sant foddet al Mand
Pindt Hæft fu Lidon Læge indre og Sas Sund Sagit vil Sasd Lind og Læst om et
Kugkast og deri gongt sig, Givts vil drom Sas lopsid al Pindt Pans som fu
fint mon det Engest Læn stæ indid Pindt sig Gfthv An sig vil sig og foldi der
Lengon det sigt fu fu bedvøve Monistrom Mon sigt Geedes drom, in kommer hæl,
manden i Mengon og skal Hæft det Aeerst Monistrom ind, det fu sammovlig in i
droms byt mand Jivret fu Andel end ont i Gaus Sas Majestaton pua Urop al Pindt
da di sigt der fra fælt droms Mand Gofso Gofst og bød Sas om Arm i sin
in min Givtsme Aeerkeirviste Gind blesitrom der der og os for fra alle in sigt
og cad os droms med Givtsme Geed det in for et Pindt og Sas sigt

Horsens d: 22^{de} July. 1728.

Junger Niels Boenskens.

OPTEGNELSER

om

Sognepræst John Rørbye's

og

Martha Simonsdatter Wedseltoft's

Slægt

Samlede for Familien af *H. Struer*

Trykt som Manuskript
Januar 1918

KØBENHAVN
KIHLS BOGTRYKKERI

DETTE lille Skrift er bygget paa Oplysninger, som velvillig er meddelt mig af nogle af Slægtens nulevende Medlemmer, i Forbindelse med, hvad jeg selv har fundet i Arkiver og Bibliotheker i Kjøbenhavn og erholdt fra Landsarkiverne i Viborg, Kristiania og Gøteborg.

Den meget udbredte Gren af Slægten, som nedstammer fra Inger Malene Rørbye og Sognepræst Søeborg, har jeg ikke anset det nødvendig at medtage, fordi Hr. Overretssagfører Ejnar Søeborg har meddelt mig, at han har samlet Materiale til en Bog om Slægten Søeborg, som han agter at udgive, og hvortil jeg altsaa kan henvise.

Løvrigt henviser jeg til følgende Skrifter, som indeholder Oplysninger om Slægter, der er indgiftet i den Rørbyeske:

Efterretninger om den norske Gren af Familien Wesseltott, samlede af Fru Sophie Høegh, Kristiania 1893.

En gammel Christiania Slægt (Collett) ved Alf Collett, Kristiania 1883.

Norsk Tidsskrift for Genealogi af Thomle og Finne Grønn, 1ste Bind, der indeholder Stamtafle over Slægten Essendrop.

Slægten Bugge i Danmark og Norge ved P. C. B. Bondesen, Nyborg 1909.

Biografisk Slægtregister over de indbyrdes beslægtede Familier Sangaard, Buntzen, Koch og Jürgensen m. fi. af Frode Jürgensen og Poul Hennings, Kjøbenhavn 1910.

Personalhistoriske Samlinger 1902, som indeholder Stamtafle over Familien Janssen af F. V. Christensen.

De Fejl, som utvivlsomt findes i efterfølgende Optegnelser, beder jeg Læseren undskylde, idet jeg haaber, at Skriftet alligevel vil have Interesse for saa mange som mulig af Slægtens nulevende og fremtidige Medlemmer.

H. Struer.



Sognepræst John Rørbye's Slægt paa Faderens Side.

DEN ældste fuldt paalidelige Efterretning om John Rørbyes Slægt findes i Horsens Borgerskabsprotokol, hvori der under 17. Decbr. 1672 meddeles, at *Joen Simonsen*, født i Snodenes i Bahuslen i Norge, løser Borgerskab som Skipper. Denne Joen Simonsen er John Rørbyes Farfader.

Naar det hedder, at han er født i Norge, er det rigtigt, thi Bahuslen blev jo først ved Roskildefreden afstaaet til Sverige. Derimod er det ikke rigtigt, naar hans Fødested kaldes Snodenes. Der findes intet Sted af dette Navn i Bahuslen, derimod hedder et af Lenets Herreder Sotenæs. Det er beliggende Nord for Lysekil mellem Aabyfjord og Kattegat. I Tossene Sogn i Sotenæs Herred ligger et Par Gaarde, som kaldes Rørby. De benævnes saaledes i de ældste bevarede Jordebøger eller Skattelister og paa det nyeste svenske Generalstabskort.

Desværre er der ikke opbevaret nogen Kirkebog for Tossene Sogn eller overhovedet fra Sotenæs Herred, der gaar saa langt tilbage i Tiden som til det syttende Aarhundrede. Det er derfor umuligt med Sikkerhed at paavise, hvem Joen Simonsens Forældre var. Det er dog sandsynligt, at hans Slægt har ejet en af Rørbygaardene. Ganske vist nævnes han ikke med Slægtsnavnet Rørbye, men kaldes i Protokollerne enten Joen Simonsen eller slet og ret Joen. At Rørbye er Slægtsnavnet er dog utvivlsomt, da det oftere benyttes, hvor hans Sønner nævnes.

Joen Simonsens Fader maa have baaret Fornavnet Simon, og virkelig benævnes Ejeren af den ene Rørbygaard i alle de i Landsarkivet i Gøteborg opbevarede Jordebøger for Aarene mellem 1659 og 1684 «Oluf eller Simon i Rørby», medens Ejeren af den anden Gaard benævnes «Anders i Rørby». Ejeren af den førstnævnte Gaard har da enten været døbt med begge de to Fornavne, eller det ene Navn er hans Døbenavn og det andet et Navn, som af en eller anden Grund er tillagt ham.

Fra Tiden mellem 1626 og 1659 er ingen Jordebog opbevaret. Jordebogen for 1626 findes paa Rigsarkivet i Kjøbenhavn, og i den benævnes Ejerne af de to Gaarde «Gunnell i Rørby» og «An-

ders i Rørby». Fra Tiden mellem 1684 og 1697 er heller ingen Jordebog opbevaret, men i 1697 benævnes de to Gaarde Voldgaarden og Sørgaarden, og som Ejere anføres »Jøran i Rørby Voldgaarden« og »Helgie i Rørby Sørgaarden«.

Skipper Joen Simonsen blev i Horsens gift med *Karen Sørensdatter*, som var født i Marts 1638 og døde den 29. Marts 1701. Hvor hun stammer fra nævnes ikke, ejheller hvem hendes Forældre var, eller om hun havde noget Slægtsnavn. Joen Simonsen selv døde den 10. Decbr. 1701, idet han opnaede en Alder af 59 Aar og 4 Maaneder. Han maa altsaa være født i Aaret 1642.

Paa Skiftet efter ham opgjordes hans efterladte Formue til ca. 360 Daler¹⁾, som deltes mellem hans 5 efterlevende Børn: Sønnerne Simon 30 Aar, Søren 22 Aar og Niels 20 Aar samt Døttrene Kirsten 27 Aar og Maren 25 Aar.

Naar Sønnen Niels har opgivet sin Alder til 20 Aar, har han gjort sig ældre end han var. Han var født 1683, hvilket passer med, at hans Alder ved hans Død i 1764 opgives at være 81 Aar. Ifølge Kirkebogen er han døbt den 21. Novbr. 1683, under hvilken Dato anføres: «21. November døbttes Joens Søn Niels.» Der er ingen Tvivl om, at der med Joen menes Joen Simonsen.

Den ældste Søn *Simon Joensen Rørbye* bosatte sig ikke i Horsens. I hvert Fald har jeg ingen Oplysninger fundet om hans videre Skæbne eller hans Efterkommere.

Den næstældste Søn *Søren Joensen Rørbye* blev boende i Horsens, og ligeledes hans Søn *Joen Sørensen Rørbye*. Denne sidste blev den 24. Novbr. 1730 gift i Horsens med *Ellen Jensdatter Sveistrup*, som var født i 1701 og døde i Kjøbenhavn den 16. Decbr. 1792. Hun synes ikke at være født i Horsens. Hvem hendes Forældre var, har jeg ikke fundet Oplysninger om, men det er sandsynligt, at hun var af samme Slægt som den Inger Sveistrup, der som nedenfor nævnt blev gift med Niels Joensen Rørbye.

Joen Sørensen Rørbye døde i Juni 1751 og efterlod sig foruden Enken *Ellen Sveistrup* 5 Børn: *Søren Joensen Rørbye*, født 1731, *Peder Joensen Rørbye*, født 1741, *Dulsabelle Rørbye*, født 1733, *Anne Rørbye*, født 1739, og *Anne Rørbye*, født 1746. Naar de to Søstre i Skifteprotokollen benævnes ganske ens, maa dette enten være en Skrivefejl eller de har tillige haft andre Fornavne.

Om Sønnen *Peder Joensen Rørbye* og hans mulige Efterkom-

¹⁾ Det lyder meget ringe, naar Joen Simonsens efterladte Formue kun var 360 Daler i Datidens Mønt. Man maa dog erindre, at Pengene dengang havde meget større Købeevne end i vore Dage, og at Formuerne kun var smaa, saa at en Arv paa 360 Daler ikke var ringe efter Datidens Forhold.

mere har jeg ikke kunnet erholde Oplysninger; men om den ældste Søn Søren Rørbye har jeg erfaret, at han blev theologisk Kandidat og endte som Skoleholder paa Næs Jærnværk ved Arendal i Norge. Efter at have taget sin Afsked fra denne Stilling tilbragte han sine sidste Leveaar i Huset hos den bekendte norske Patriot, Jærnværksejer Jakob Aall, der i 1806 averterer hans Død i Berlingske Tidende, hvor han kalder ham den ædle og retskafne Olding Søren Rørbye.

Denne Søren Rørbye efterlod sig ved sin Død fire Børn: Sønnen *Adolph Peter*, som dengang var ansat ved Marinekorpset i Kjøbenhavn og 30 Aar gammel, samt Døttrene *Ellen*, *Cathrine* og *Birgitte Christine*, hvoraf de to første var ugifte og ansatte i Norge, medens den sidste var gift med en Mand ved Navn *Emanuel Søren Johansen* i Kjøbenhavn.

Joens Simonsens yngste Søn *Niels Joensen Rørbye* blev Skipper ligesom Faderen. Han boede i Horsens, hvor han dog ikke ejede noget Hus, men stedse boede til Leje. I 1729, da hans første Hustru døde, opføres han saaledes som boende i Smedegade. Efter at han var ophørt at sejle, fik han Stillingen som Havnefoged i Horsens, hvilken Stilling han beklædte til sin Død i Febr. 1764.

Den 26. Octbr. 1714 blev han gift med *Inger Christensdatter Sveistrup*, Datter af Kæmner i Horsens Christen Sveistrup. Det hedder derom i Kirkebogen, at Trolovelsen foregik i Christen Sveistrups Hus paa Nørregade.

Inger Sveistrup var sikkert født i Horsens i Tiden omkring Aaret 1790. Fødselsaaret kan ikke nøje opgives, da Horsens Kirkebøger fra den Tid er meget uordentlig førte og mange Forretninger, som vitterlig maa være udførte, ikke er førte til Protokols.

I dette Ægteskab fødtes 5 Børn:

Elisabeth, som blev døbt den 25. Marts 1718,

Christen, som blev døbt den 8. Septbr. 1720,

Anna Cathrine, som blev døbt den 10. Febr. 1723,

Joens, som andetsteds opgives at være født i 1725, men hvis Daab ligesom Moderens er glemt at indføres i Kirkebogen, og

Mette Elisabeth, som blev døbt den 13. Febr. 1729.

Kort efter Datteren *Mette Elisabeths* Fødsel døde Moderen. Hun blev begravet den 26. Marts 1729. Den 2. April blev der afholdt Skifte efter hende. Af hendes Børn levede dengang de fire: *Christen*, 9 Aar gammel, *Joens*, 3 Aar, *Anna Cathrine*, 6 Aar, og *Mette Elisabeth*, 8 Uger gammel. Den ældste Datter *Elisabeth* er altsaa død før Moderen. Boets Nettoformue opgives til ca. 395 Daler i Datidens Mønt.

Niels Joensen Rørbye giftede sig igjen inden Aarets Udgang. Den 1. Juli 1729 blev han i Hatting Kirke viet til *Barbara Chri-*

stiansdatter Spend, født i Aaret 1705 i Odden Præstegaard i Holbæk Amt. Hun var en Datter af Sognepræst Christian Jensen Spend og kom efter Forældrenes Død i 1710 i Huset hos Faderens Halvsøster Sara Ludvigsdatter Pontoppidan, som var gift med Provst Jørgen Jørgensen Hatting, Sognepræst i Hatting ved Horsens¹⁾).

I dette andet Ægteskab fik Niels Joensen ligeledes 5 Børn:

Inger, som blev døbt den 14. Januar 1731,

Christian, som blev døbt den 3. Decbr. 1732. Han blev Skibskaptain og sejlede paa Island, men døde før Faderen uden at efterlade sig Livsarvinger.

Christine, som blev døbt den 21. Septbr. 1735,

Jørgen Hatting, som blev døbt den 16. Octbr. 1739, og

Simon Henrich, døbt 18de Søndag efter Trinitatis Aar 1742, som døde før Faderen.

I Februar 1764 dør Niels Joensen Rørbye og bliver begravet fra Horsens Kirke den 22. Februar. Hans anden Hustru Barbara Spend overlever ham i 8 Aar, idet hun først dør i 1772. Den 28. Februar 1764 afholdes Skiftesamling i Boet efter Niels Joensen. Af hans 10 Børn af begge Ægteskaber lever ifølge Skifteprotokollen ved den Tid:

Af første Ægteskab:

Hr. Jørgen (Skrivefejl for John) Rørbye, Sognepræst for Værsløv og Jordløse,

Anna Cathrine, gift med Gartner Lave Christensen i Aalborg (viede i Horsens den 10. Jan. 1744).

Af andet Ægteskab:

Jørgen Hatting, studiosus theologiæ af Kjøbenhavn,

Inger, gift med Skildrer og Tegnemester Ludvig Friederich David af Kjøbenhavn, og

Cathrine, som endnu er hjemme.

Dette sidste Navn er atter en Skrivefejl. Hun hed *Christine* og blev den 27. Septbr. ¹⁷⁷⁶ af Halvbroderen John Rørbye i Uby Kirke viet til *Niels Lauritzen Baden*, af den bekendte Slægt Baden, som dengang var cand. theol. og Degn i Uby, men i 1778 blev kaldet til Sognepræst for Vindblæs og Dalbyover Menighed i Aarhus Stift, hvor han døde i Aaret 1800 uden at efterlade sig Børn.

Sønnen *Jørgen Hatting Rørbye* tog theologisk Embedseksamen i 1765, hvorpaa han fra 1766 til 1774 var Kapellan hos Provst Wedseltoft i Svallerup, derefter indtil 1780 Sognepræst for Ry

¹⁾ I Hatting Kirkebog hedder det: Anno 1729 d. 1 Julij copulerit vel-fornemme Niels Joensen Rørbye, Borger og Indvaaner udi Horsens, og Barbara Christiansdaater Spend af Hatting uden foregaaende Tro-lovelse og Lysning af Prædikestolen efter Kgl. allernaadigst Tilladelse af 28 Junij A^o 1729.

Menighed i Aarhus Stift og tilsidst residerende Kapellan for St. Nicolaj Sogn i Kjøbenhavn fra 1780 til hans Død den 13. Febr. 1802. Den 7. Marts 1774 blev han gift med Provst Wedseltofts næstældste Datter *Magdalene*, som døde den 4. Maj 1801.

De efterlod sig kun en Søn, *Simon Rørbye*, der som eneste Arving overtog Boet efter Faderen. Han angives dengang at være 26 Aar gammel og Studiosus. Nogen Oplysning om hans senere Skæbne har jeg ikke fundet.



Sognepræst John Rørbye's Slægt paa Moderens Side.

I sidste Halvdel af det 17de Aarhundrede kom tre Brødre, fødte i Landsbyen Sveistrup i Dover Sogn Nord for Mossø, til Horsens, hvor de alle tre siden nedsatte sig som Skræddere. Hvem deres Fader var vides ikke, men hans Fornavn var Christen, thi Sønnerne bære Efternavnet Christensen med Tilføjelse af Kendingsnavnet Sveistrup efter deres Fødeby.

Den ene af disse Brødre, *Jens Christensen Sveistrup*, løste Borgerskab som Skrædder i Horsens i Aaret 1673 og døde sammesteds i 1703.

Naar den anden Broder *Niels Christensen Sveistrup* løste Borgerskab, vides ikke. Han døde i Horsens den 29. Juni 1712. Det meddeles i Kirkebogen, at han blev 64 Aar 10 Uger og 4 Dage gammel. Han maa altsaa være født i April 1648. Han efterlod sig en Enke, *Marie Mouritsdatter Drejers*, og 3 Børn:

Maren, gift med Skrædder *Hans Michelsen* i Næstved,

Mourits, 22 Aar gammel, og

Christen, 18 Aar gammel.

Mourits Nielsen Sveistrup blev boende i Horsens. Om han overtog Faderens Forretning vides ikke. Han optræder i 1728 som Værge for Fætteren, Byskriver Christen Sveistrups Børn, og paa Skiftet efter Kusinen Inger Rørbye i 1729 optræder han ligeledes som Værge for hendes Børn. Hans Stilling nævnes ikke i Skifteprotokollen, han kaldes kun Seignr Mourits Sveistrup.

Den tredie Broder — John Rørbyes Morfader — *Christen Christensen Sveistrup*, løste Borgerskab som Skrædder i Horsens den 15. Marts 1687 og overtog i 1691 Embedet som Kæmner i Byen. Han var gift med *Anne Hansdatter*. Han døde i April 1726 og fik den 8. April en efter Datidens Forhold ret fin og kostbar Begravelse med Klokkeringning og alle Lysene tændte. Hans Lig blev nedsat «udi sit Begravelse ved Klosterkirkens liden Gang nordre Side».

Hans Hustru overlevede ham et Aarstid. Da hun døde i Januar 1727 meldte der sig 4 Arvinger til hendes Bo:

Christen Christensen Sveistrup, By- og Raadstueskriver i Horsens,

Maren Christensdatter Sveistrup, gift med Iver Poulsen.

Inger Christensdatter Sveistrup, gift med Skipper *Niels Joensen Rørbye*, og

Christoffer Christensen Sveistrup, som boede i Christiania.

Boets Nettoformue var ca. 465 Daler i Datidens Mønt.



Martha Simonsdatter Wedseltoft's Slægt.

Slægten Wedseltoft er oprindelig norsk. Navnet stammer dog ikke fra Norge, hvor Familien i ældre Tid førte Navnet Schee. *Jørgen Simonsen Schee* blev ifølge Slægtbogen i 1640 Sognepræst i Visseltofta i Skaane Nord for Hesleholm tæt ved Grændsen af Smaaland. Han lod sine Børn kalde Wesseltoft efter Fødestedet. Da senere en Gren af Slægten med Simon Wesseltoft kom til Danmark, forandrede denne sit Navn til Wedseltoft, hvilken Stavemaade den danske Gren af Slægten har beholdt.

Simon Wedseltofts Fader hed *Simon Jørgensen Wesseltoft* og var født i Aaret 1660. Han blev Købmand i Skien i Norge, hvor han døde i 1739. Han var gift med *Martha Holst*, Datter af Købmand *Jørgen Pedersen Holst* og Hustru *Amborg Rasmusdatter*.

Simon Jørgensen Wesseltoft og Martha Holst efterlod sig 6 Børn, hvoraf de to ældste Sønner, *Jørgen Simonsen Wesseltoft* og *Zacharias Simonsen Wesseltoft*, begge blev Købmænd i Skien.

Den tredie Søn, *Simon Simonsen Wesseltoft*, eller som han senere skrev sig Wedseltoft, blev født i Skien den 6. Februar 1706. Han blev sendt til Latinskolen i Aalborg, hvorfra han i 1723 afgik til Universitetet i Kjøbenhavn. Her tog han theologisk Embedseksamen i 1725, hvorefter han rejste udenlands i tre Aar. Om han studerede eller havde nogen Virksomhed i Udlandet, og hvad han foretog sig i de første Aar efter Hjemkomsten, har jeg ikke kunnet finde nogen Oplysning om. Mulig har han været Huslærer i en eller anden Familie.

Den 29. Marts 1737 blev han kaldet til Sognepræst for Svalerup Menighed i Holbæk Amt, i hvilket Embede han blev til sin Død i September 1782. I 1753 blev han tillige Provst for Arts og Løve Herreders Provsti.

Han var gift med *Inger Malene From*, født ca. 1715 og død den 10. Jan. 1778, Datter af Justitiarius i Overhofretten *Ulrich Frederik From* og Hustru *Helle Seeblad*.

Simon Wedseltoft og Inger Malene From havde 11 Børn:

1. *Martha*, født den 28. Novbr. 1739, gift med Sognepræst *John Rørbye*, se Side 14.

2. *Magdalene*, født den 3. April 1741, gift med Sognepræst *Jørgen Hatting Rørbye*, se Side 9.
3. *Amborg*, senere kaldet *Ambrosia*¹⁾, født 1742, død 1795, gift den 7. Jan. 1771 med daværende Overlandmaaler, Kammerraad *Thomas Bugge*, senere Professor i Astronomi og Mathematik ved Universitetet. Se *Bricka*, Biografisk Lexikon.
4. *Anna*, født 1743, død 1791, gift med Papirfabrikant *Christian Drewsen* paa Strandmøllen, ved hvem hun blev Moder til den bekendte Stænderdeputerede, Papirfabrikant *Johan Christian Drewsen*. Se *Bricka*, Biografisk Lexikon.
5. *Simon*, født den 22. Maj 1744. Han drog til Norge og nedsatte sig i Nærheden af Skien, hvor han drev Færgefart.
6. *Just*, født den 15. Juli 1745. Han drog ligeledes til Norge, hvor han døde i Skien 1768.
7. *Rasmus*, født den 13. April 1747, død i September 1752.
8. *Inger*, født den 20. Octbr. 1748, gift med Landinspektør, Justitsraad *Fensmark* i Frederiksværk. Hans Søn, General *Johan Henrik Fensmark* til Farumgaard, var dog ikke Søn af hende, men af *Fensmarks* anden Hustru.
9. *Lisbeth*, født den 14. Octbr. 1749, død i September 1752.
10. *Jørgen*, født den 27. Jan. 1751, død i 1813, fra 1781 Sognepræst for Værsløv og Jordløse Menigheder og fra 1799 for Raklev Menighed i Holbæk Amt. Han var gift med *Cathrine Utke*, med hvem han havde to Børn:
 - a. *Inger Sophie Magdalene Wedseltoft*, født den 13. Octbr. 1789, gift med *Lorents Peter Bie*, død i Fredericia 1836 som Bataillonschef og karakteriseret Oberst. En Søn af dem var General *Lorents August Bie*. Se *Bricka*, Biografisk Lexikon.
 - b. *Simon Jørgen Wedseltoft*, født den 21. Decbr. 1792, død 1869, Ritmester ved 1ste Dragonregiment, Afsked som Major i 1848.
11. *Rasmus*, født den 21. Octbr. 1752. Vistnok død som Barn.

¹⁾ Degnen har i den af ham førte Kirkebog stavet hendes Navn *Amborg*, medens Faderen staver Navnet *Ambore*. Da hun sandsynligvis er opkaldt efter Oldemoderen *Amborg Rasmusdatter*, er Degnens Stavemaade vel den rigtige. Da hun i 1771 bliver gift med *Bugge*, skriver Faderen hendes Navn *Ambrosia*, hvilket Navn gaar igen i Slægten.

John Rørbye og Martha Wedseltoft og deres Efterkommere.

John Rørbye blev, som foran nævnt, født i 1725. Han blev sat i Horsens Latinskole, hvorfra han afgik til Universitetet i 1745. I 1750 tog han theologisk Embedseksamen. 2. Juni 1758 blev han kaldet til adjungeret Sognepræst (∴ Kapellan med Løfte om eventuelt at faa Kaldet efter Sognepræsten) hos Provst Simon Wedseltoft i Svallerup. Den 27. Juli 1759 blev han gift med Provstens ældste Datter, *Martha Simonsdatter Wedseltoft*. 7. Marts 1760 blev han kaldet til Sognepræst for Værsløv og Jordløse Menigheder i Skippinge Herred, Holbæk Amt, og den 19. April 1765 til Sognepræst for Uby Menighed i Arts Herred. Nogen Karakteristik af ham og hans Gerning som Præst har jeg intetsteds kunnet finde, idet man ikke kan tillægge det nogen videre Betydning, at hans Svigersøn Mathias Bugge paa Forsiden af en endnu eksisterende Alterbog, som han forærede ham i 1783, i en latinsk Tilegnelse roser ham i meget stærke Udtryk for hans Lærdom og Fromhed. Med Alderen svækkedes hans Syn, saa at han de sidste 15 Aar af sit Liv var aldeles blind.

Den 29. Jan. 1810 døde hans Hustru, hvorefter han søgte sin Afsked og flyttede til sin Datter Mette Elisabeth, som var gift med Pastor Bertel Struer i Store Fuglede. Sin Afsked fik han beviliget den 17. Aug. 1810, men allerede to Dage efter døde han, den 19. Aug. 1810. Han blev begravet paa Uby Kirkegaard op til Kirkens nordre Væg. Gravstedet er dog ikke længere bevaret.

Det Billede af ham, som findes foran i dette Skrift, er taget efter et Oliemaleri af ham, som jeg ejer. Hvem der har malet det, vides ikke.

Foruden en Datter, Mette Elisabeth, født 1764 og død samme Aar, havde John Rørbye og Martha Wedseltoft 6 Børn, som overlevede Forældrene:

- I. *Amalie Magdalene Christiane Caroline*, født den 28. April 1760,
- II. *Inger Malene Barbara*, født den 22. Maj 1761,
- III. *August Ludvig*, født den 30. September 1762,
- IV. *Ferdinand Henrik*, født den 6. Juli 1765,
- V. *Mette Elisabeth*, født den 3. Juni 1767, og
- VI. *Georg Flemming*, født den 25. November 1769.

I det efterfølgende har jeg betegnet John Rørbyes Børn med store Romertal, hans Børnebørn med store Arabertal, tredje Generation med store Bogstaver, fjerde Generation med smaa Bogstaver, femte Generation med smaa Romertal og sjette Generation med smaa Arabertal.

I.

Amalie Magdalene Christiane Caroline Rørbye, født den 28. April 1760, død den 2. Januar 1830 under et Besøg i Kallundborg, gift den 24. Juli 1778 med *Mathias Bugge*, født 1741, død den 20. Septbr. 1786, Søn af Kgl. Kælderskriver, senere Proviantforvalter, Kammerraad Peder Bugge og Hustru Oliva Saur. Han var Broder til Professor Thomas Bugge, som var gift med Christiane Rørbyes Moster Ambrosia Wedseltoft, se Side 13. Mathias Bugge tog theologisk Embedsexamen i 1762 uden dog at benytte denne Examen, idet han blev Entreprenør for det militære Bageri i Kastellet. Hans Svigerfader nævner ham i Kirkebogen som »Brødbager i Citadellet og Entrepreneur ved Kjøbenhavns Fæstning«. Hans Enke blev boende i Kastellet, Fortunistok Nr. 5, og opføres i Vejviseren som »Brødbagnings Entrepreneurinde i Citadellet«.

Et Oliemaleri af Mathias Bugge tilhører nu Enkefru Marie Louise Baagøe.

De havde ialt 4 Børn:

1.

Oliva Petræa Bugge, født i 1781, død den 17. Marts 1807, gift i Uby den 17. Juli 1805 med *Christian Frederik Trepka*, født den 23. Marts 1779, død den 29. Octbr. 1864, Søn af Major Simon Trepka (født i Sachsen og indtraadt i dansk Tjeneste i 1757) og Hustru Martha Marie Silberschild, født i Kjøbenhavn. Trepka blev i 1801 Secondlieutenant ved Sjællandske Infanteriregiment, i 1803 Premierlieutenant og i 1809 Kaptain. Som saadan deltog han i Træfningen ved Sehestedt i Holsten. Efter Freden var han som Major og Brigadestabschef med det danske Hærkorps i Frankrig. I 1824 blev han sendt som Militærbefuldægtiget til den tyske Forbundsforsamling i Frankfurt, hvor han virkede indtil han blev hjemkaldt i 1848. Den 31. Aug. 1848 erholdt han Afskedspatent som Generallieutenant. K. af Dbg. og Dmd. p.p.

Hendes eneste Barn:

Martha Christiane Mathilde Trepka, født i Kjøbenhavn den 26. Maj 1806, gift med Bankier *Seiferheldt* i Frakfurt am Main. Saavidt vides havde de ingen Børn.

2.

John Bugge, født den 6. Aug. 1783, død den 16. April 1833, Krigsassessor, Portkontrollør ved Kjøbenhavns Accise, gift med *Sophie Sehestedt*, som døde den 31. Maj 1867.

Ingen Børn.

3.

Marthaline Bugge, født 1785, død den 14. Marts 1816, gift den 17. Febr. 1809 med *Peter Herschend*, født 1770, død den 3. Juni 1818, Kapellan hos John Rørbye i Uby fra 1803 til 1808, derefter Sognepræst for Gjørlev og Bakkendrup Menigheder i Holbæk Amt fra den 19. Aug. 1808 til hans Død.

4 Døttre:

- A. *Ane Christiane Herschend*, født den 21. Decbr. 1809, død den 19. Octbr. 1887, gift den 19. Septbr. 1832 med *Peter Herschend Bøgh*, født den 27. Septbr. 1799, død den 7. Septbr. 1872, Søn af Møller Hans Bøgh, Vinten Mølle ved Horsens. Han var fra 1831 til 1838 Sognepræst for Sønderho Menighed paa Fanø, fra 1838 til 1849 Sognepræst for Skjorping og Frær Menigheder i Viborg Stift, fra 1845 til 1849 tillige Provst for Hindsted og Hellum Herreders Provsti, og endelig fra 1849 Sognepræst for Kirkehelsingø og Drøsselbjerg Menigheder i Sjællands Stift, fra hvilket Embede han tog sin Afsked den 1. Septbr. 1865.

2 Sønner:

- a. *Severin Anton Herschend Bøgh*, født i Sønderho den 10. Aug. 1833, død som ung.
 b. *Hans Carl Herschend Bøgh*, født sammesteds den 6. Novbr. 1837, død den 30. Jan. 1865, Handelskommis, ugift.
- B. *Martha Johndine Jørgine Mathilde Herschend*, født den 19. Septbr. 1811, død den 16. Octbr. 1904, gift 1836 med *Poul Adolph Baagøe*, født den 20. Marts 1788, død den 16. Juli 1843, Godsinspektør paa Giesegaard, senere Ejer af Petersminde ved Kallundborg.

2 Børn:

- a. *Johannes Baagøe*, født den 5. Decbr. 1838, død den 13. Dec. 1905, Apotheker i Næstved, gift 1882 med *Marie Louise Hedemann*, født den 26. Decbr. 1853, Datter af Generalmajor Johan Chr. G. Hedemann og Hustru Marie Marcher.

5 Børn:

- I. *Caroline Mathilde Baagøe*, født den 7. Septbr. 1883, gift den 14. Marts 1910 med *Johan Lindenburg*, født den 26. Marts 1883, Sognepræst for Valby vestre Sogn.
 II. *Poul Hedemann Baagøe*, født den 15. Maj 1885, Missionær i China, gift den 28. Juni 1914 med *Mathilde Christensen*, født den 9. Febr. 1887.
 III. *Kaj Hedemann Baagøe*, født den 5. Maj 1888, Læge.
 IV. *Gerda Marie Baagøe*, ligeledes født den 5. Maj 1888.
 V. *Johan Hedemann Baagøe*, født den 5. Octbr. 1891, Ingeniør, cand. polyt., gift den 5. Octbr. 1916 med *Agnete Dahl*, født den 27. Aug. 1893, Datter af Postmester Dahl, Christianshavn.

En Datter født den 30. Novbr. 1917, endnu ikke døbt.

b. *Mathiane Caroline Mathilde Baagøe*, født den 28. Juli 1840, død den 3. Octbr. 1878, gift den 18. Juni 1865 med *Jens Christian Røgind*, født den 21. Septbr. 1838, død i Horsens den 27. Octbr. 1894. Han blev Kadet den 1. Novbr. 1855, Secondlieutenant 1856, Premierlieutenant 1867, Kaptain 1877, samme Aar forsat til Garden, Kammerjunker, R. af Dbg. Den 22. Septbr. 1890 udnævnt til Oberstlieutenant i Forstærkningen og Chef for 37. Bat.

4 Børn:

I. *Mathilde Røgind*, født den 5. Juli 1866, død den 3. April 1900, ugift.

II. *Peter Claf Røgind*, født den 26. Novbr. 1867, Fuldmægtig i Krigsministeriet, gift den 20. Marts 1896 med *Thyra Schyfte*, født 6. Novbr. 1868.

3 Børn:

1. *Edith Røgind*, født den 8. Jan. 1897.

2. *Aase Elisabeth Røgind*, født den 25. Octbr. 1898.

3. *Kaj Torben Røgind*, født den 12. Febr. 1903, død den 26. Decbr. 1909.

III. *Carl Adolf Johannes Røgind*, født den 11. Octbr. 1870, død den 8. Jan. 1908, Fabriksingeniør, cand. polyt., gift den 13. Aug. 1899 med *Anna Emilie Rohde*, født den 23. Novbr. 1873.

1 Barn:

Holger Røgind, født den 2. Juni 1900.

IV. *Elise Charlotte Røgind*, født den 1. Novbr. 1873, Expektandinde til Støvringgaard Kloster.

C. *Oliva Petræa Herschend*, født den 25. Decbr. 1813, død den 1. Novbr. 1878, ugift.

D. *Sørine Elisabeth Herschend*, født den 27. Decbr. 1814, død den 13. Jan. 1831, ugift.

4

Mathiane Bugge, født 1786, død den 30. Máj 1858, gift 17. Febr. 1809 med *Christian Frederik Trepka*, Enkemand efter Søsteren *Oliva Petræa*, se Side 15.

Hun efterlod sig tre Børn:

A. *Johan Christian Mathias Trepka*, født 28. Decbr. 1809, død den 25. Juli 1850. Kun 8 Aar gammel blev han Landkadet og 16 Aar gammel Secondlieutenant à la suite. I 1830 indtraadte han i Nummer, blev 1835 Premierlieutenant, 1842 Kaptain og 1846 Major. I Krigen 1848—50 førte han 13de Bataillon først som Major, senere som Oberstlieutenant og i 1850 som Oberst, R. af D. Han faldt ved Stolk i Istedslaget. Den 2. Juni 1841 blev han gift med *Ida Louise Mathilde Falbe*, født den 30. Juni 1822, død paa en Sørejse til Syden for sit Helbreds Skyld den 27. Novbr. 1849. Hun var en Datter af Aschæologen og

Numismatikeren, Kammerherre Christian Tuxen Falbe. Se Bricka, Biogr. Lex.

2 Børn:

- a. *Christian Trepka*, stud. jur., frivillig Lieutenant i Krigen 1864, falden paa Als den 29. Juni 1864.
 b. *Alma Trepka*, født den 22. Juni 1845, død den 8. Jan. 1886, gift i Maj 1868 med *Carl Heinrich Bloch*, født den 23. Maj 1834, død den 22. Februar 1890, Etatsraad, Professor ved Kunstakademiet. Se Bricka, Biogr. Lex. og Weilbachs Kunstnerlexikon.

8 Børn:

- I. *Poul Trepka Bloch*, født den 8. Maj 1869, Kunstmaler, gift 1894 med *Caroline Marie Winther*. Se Weilbachs Kunstnerlexikon.

1 Datter:

- Mimi Caroline Bloch*, født den 30. Juni 1895.
 II. *Ida Alma Bloch*, født den 30. Jan. 1870, ugift.
 III. *Michael Trepka Bloch*, født den 29. Jan. 1873, cand. jur., gift med *Elisa Alberti*.

2 Børn:

1. *Birger Benedikt Trepka Bloch*, født den 15. Jan. 1906.
 2. *Carl Christian Sigurd Trepka Bloch*, født den 26. Juni 1908.
 IV. *Emmanuel Trepka Bloch*, født den 29. Jan. 1873, Tvilingsbroder til fornævnte, Læge i Lejre, gift med *Astrid Malmquist*, Datter af Grosserer Malmquist.
 V. *Jørgen Andersen Trepka Bloch*, født 1875, Tandlæge i Paris.
 VI. *Clara Emilie Rose Bloch*, født den 28. Jan. 1879, gift den 11. Jan. 1900 med *Advocat del Castilho Salomons* i Haag.

2 Børn:

1. *Erik Marinus del Castilho Salomons*, født den 14. Decbr. 1902.
 2. *Karen Clara del Castilho Salomons*, født den 7. Aug. 1906.
 VII. *Henrik Benedikt Trepka Bloch*, født den 11. Juli 1881, Læge i Kjøbenhavn.
 VIII. *Alma Marguerita Bloch*, født 21. Marts 1883, død den 4. Marts 1917, gift den 12. Febr. 1904 med *G. C. Amdrup*, Kommandr i Søetaten, R. D., Chef for Grønlands-expeditionen i 1898—1900. Se Kraks blaa Bog.

1 Datter:

- Kirsten Clara Agga Amdrup*, født den 17. Decbr. 1907.

- B. *Holten FÜRCHTEGOTT Trepka*, født den 14. Aug. 1818, død paa Godset Schönboken i Holsten den 27. Febr. 1895. Fra 1. Maj 1837 Secondlieutenant à la suite, indtraadt i Nummer fra 1. Maj 1838, Premierlieutenant 1848, Ritmester 1859, Oberst og Chef for 2. Dragonregiment i Odense fra 1869, Kammerherre, K. af Dbg. Afskediget med Titel af Generalmajor 1883. Gift med *Magdalene Meyerink*.

Datter:

Marie Elisabeth Frederikke Trepka, født i Itzehoe den 6. Marts 1848, død i Badenweiler den 27. Juli 1875, begravet i Odense den 4. Aug., gift den 22. Maj 1874 med *J. J. T. Bojesen*, født den 23. Juni 1843, død den 5. Maj 1917, som antog Navnet *Bojesen-Trepka*. Han var dengang Premierlieutenant ved 2. Dragonregiment, senere Oberst og Chef for Officersskolen. Se Kraks blaa Bog.

Hun efterlod sig ingen Børn.

- C. *Caroline Trepka*, gift med *Rümpken Nassaus*. Gesandt i Frankfurt.

II.

Inger Malene Barbara Rørbye, født den 22. Maj 1761, død den 18. Jan. 1830, gift den 16. Juni 1780 med *Peter Søeborg*, født i Kolding den 26. Maj 1747, død den 28. Aug. 1818. Han tog theologisk Embedsexamen i 1775, men var allerede som Student Observator ved Kjøbenhavns Observatorium, hvilken Stilling han beklædte, indtil han i 1779 blev Sognepræst for Hagedsted og Gislunge Menigheder i Holbæk Amt, fra hvilket Embede han tog sin Afsked i 1817. Ved Siden af sin præstelige Virksomhed beskæftigede han sig vedvarende med Astronomi og skrev saaledes en af Menigmand meget læst astronomisk Lærebog. Se *Bricka*, Biografisk Lexikon.

15 Børn:

1.

Joachim Melchior Holten Søeborg, født den 31. Jan. 1782, død den 21. Juli 1839, Maanedslieutenant, senere Gaardejer paa Læsø, Strandingskommissær, svensk-norsk Vicekonsul og Dmd.

2.

Martha Marie Søeborg, født den 30. Novbr. 1783, død den 11. Decbr. 1861, gift den 29. Septbr. 1808 med *Peter Essendrop*, født 1776, død 1819, Købmand i Kristiania. I dette Ægteskab fødtes 8 Børn, hvoriblandt Stiftsprovst og Storthingspræsident *Bernhard Ludvig Essendrop* og Biskop i Christiania *Carl Peter Pærelus Essendrop*, fra hvem nedstammer en talrig Slægt i Norge. Se Norsk Tidsskrift for Genealogi af Thomle og Finne Grønn, 1ste Bind.

3.

Petræa Søbørg, født den 28. Novbr. 1784, død den 29. Decbr. 1846, gift den 14. Juni 1812 med Amtsfuldmægtig i Holbæk, senere Amtsforvalter i Nykjøbing paa Falster *Hans Ludvig Schielderup Pærlus* af den norske Slægt Pærlus, født 1783, død 1849. Se Selmers nekrologiske Samlinger, 2den Del 1849. To Døttre af dem var gift med Provst *Hans Peter Gyllemburg Koch* paa Falster. Fra dem nedstammer en talrig Slægt. Se Frode Jürgensen og Poul Hennings Slægtregister over Familien Koch m. fl.

4.

John Søbørg, født den 27. Novbr. 1785, død den 30. Decbr. 1839, Landmand, Forpagter af Løjtvedgaard ved Kallundborg. Fra ham nedstammer en talrig Slægt.

5.

Magdalene Søbørg, født den 30. Octbr. 1786, død den 6. Septbr. 1854, gift den 16. Marts 1810 med *Jørgen Saabye* til Falckerslevgaard paa Falster.

6.

Simon Wedseltoft Søbørg, født den 4. Octbr. 1787, død den 17. Novbr. 1857, Urtekræmmer i Kjøbenhavn.

7.

Mathias Søbørg, født den 9. Octbr. 1788, død i April 1789.

8.

Mathias Søbørg, født den 14. Novbr. 1789, død den 23. Octbr. 1862, Lærer i Frederikssund.

9.

Christiane Søbørg, født den 29. Octbr. 1791, død den 4. Juli 1819, gift den 28. Aug. 1814 med *Johannes Petersen*, Sognepræst for Buttrup og Tudse, senere for Ondløse og Søndersted Menigheder i Holbæk Amt.

10.

Thomas Søbørg, født den 5. Decbr. 1792, død den 18. Juli 1841, Kunstdrejer og Forsørgelsesforstander i Kjøbenhavn.

11.

Anna Søbørg, født den 30. Jan. 1794, død den 10. Juni 1852, gift 13. Febr. 1822 med Sognepræst *Johannes Petersen*. Enkemand efter Søsteren Christiane, se ovenfor.

12.

Jørgen Hatting Søbørg, født den 27. Jan. 1796, død den 29. Octbr. 1868, Skomagermester i Kjøbenhavn.

13.

Ambrosia Søbørg, født den 29. Septbr. 1799, død i Marts 1800.

14.

Ambrosius Søbørg, født den 13. Octbr. 1800, død paa St. Hans Hospital den 16. Novbr. 1844.

15.

Peter Søbørg, født den 2. Juli 1802, død den 13. Juli 1824, Klædekræmmerensvend i Kjøbenhavn.

Med Hensyn til nærmere Oplysninger om disse og deres Efterkommere henvises til det Materiale, som Hr. Overretssagfører Ejnar Søbørg i Kjøbenhavn har samlet og agter at udgive.

III.

August Ludvig Rørbye, født den 30. Septbr. 1762, død i Slagelse den 9. Octbr. 1832, Kaptain og Landinspektør, boende først paa Flintrupgaard i Fuglede Sogn, senere i Kallundborg og tilsidst i Slagelse. Den 18. April 1792 blev han gift med *Anne Susanne Theodora Langemach*, født 1766, død den 7. Jan. 1820.

4. Børn:

1.

Ane Marthaline Johndine Rørbye, født den 3. Juli 1794, død den 14. April 1838, gift med *Thomas Bugge*, født 1781, død 1859, Kaptain og Landinspektør først i Kjøbenhavn og fra Begyndelsen af Tyverne i Slagelse. Han var Søn af Professor i Astronomi *Thomas Bugge* og Hustru *Ambrosia Wedseltoft*, se Side 13.

2 Børn:

- A. *Thomas August Theodor Bugge*, født i Kjøbenhavn 14. Novbr. 1819, død i Sorø den 13. Novbr. 1871. Han blev dimitteret fra Slagelse Skole i 1838 og tog juridisk Examen i October 1843. Efter først at have været Fuldmægtig paa Lejre Herreds Kontor blev han i 1849 Kopist og senere Fuldmægtig i Kriminal- og Politiretten. I 1867 tog han sin Afsked og nedsatte sig som Prokurator i Sorø. Han forblev ugift.
- B. *Mathiane Brosaline Georgine Evaldine Bugge*, født i Kjøbenhavn 1821, død i Slagelse den 24. Marts 1831.

2.

Niels Christian Rørbye, født den 13. Decbr. 1795, død den 4. Juni 1871. Efter først at have taget Landmaalerexamen tog han i 1821 dansk juridisk Examen. Senere nedsatte han sig som Landinspektør i Landsbyen Rørby ved Kallundborg og fik Titel af Kammerraad. Han var gift med *Christine Banke*, født i Faaborg den 16. Decbr. 1803, død i Rørby den 22. Decbr. 1868.

2 Børn:

- A. *Nicolaj Ditlev Rørbye*, født i Rørby den 13. April 1839, Landmand, Forpagter af en Gaard under Godset Barsebæk i Skaane,

gift med *Elisabeth Dorothea Borchsenius*, født i Næstved den 21. Septbr. 1842, død den 3. Juli 1914.

Ingen Børn.

- B. *August Theodor Andreas Rørbye*, født den 7. Febr. 1841, død den 20. Maj 1893, praktiserende Læge i Vihøj i Salling, gift den 24. Maj 1870 med *Eleonora Boserup*, født paa Vallø den 9. Aug. 1846.

5 Børn:

- a. *Daniel Christian Mathias Rørbye*, født den 18. April 1871, Landmand, først Ejer af Hestendal ved Vejle, senere Maskinhandler i Aalborg, gift den 20. April 1894 med *Anna Marie Gall*, født den 4. Maj 1871, Datter af Fabrikant Gall i Odder.

8 Børn:

- I. *August Theodor Andreas Rørbye*, født den 4. Febr. 1895, Landmand.
 - II. *Ellen Rørbye*, født den 19. Septbr. 1896.
 - III. *Carl Emmanuel Rørbye*, født den 1. Marts 1898.
 - IV. *Henry Rørbye*, født den 14. Febr. 1899.
 - V. *Kaj Rørbye*, født den 22. Decbr. 1900.
 - VI. *Ove Rørbye*, født den 9. Febr. 1902.
 - VII. *Kamma Rørbye*, født den 16. Juni 1903.
 - VIII. *Valborg Rørbye*, født den 1. Jan. 1910.
- b. *Mathilde Petræa Rørbye*, født den 13. Aug. 1872, gift 4. Juni 1895 med *Andreas Frederik Deichmann*, født den 20. Novbr. 1868, Ejer af Krogager ved Sorø.

8 Børn:

- I. *Andreas Frederik Lundsgaard Deichmann*, født den 30. Juli 1896.
 - II. *Axel Rørbye Deichmann*, født den 25. Novbr. 1897.
 - III. *Gerda Rørbye Deichmann*, født den 8. Maj 1901.
 - IV. *Henrik Rørbye Deichmann*, født den 11. Octbr. 1901.
 - V. *Ebba Rørbye Deichmann*, født den 5. Marts 1905, død den 2. Aug. 1909.
 - VI. *Eva Rørbye Deichmann*, født den 3. Juli 1907.
 - VII. *Ebba Rørbye Deichmann*, født den 30. April 1910.
 - VIII. *Tove Rørbye Deichmann*, født den 19. Decbr. 1913.
- c. *John Martin Rørbye*, født den 11. Jan. 1874, Lieutenant, Assistent paa 1ste Udskrivningsdistrikts Kontor i Kjøbenhavn, gift den 18. Decbr. 1900 med *Harriet Petersen*, født den 18. Decbr. 1879, Datter af Grosserer Carl Petersen i Kjøbenhavn.

4 Børn:

- I. *Erna Rørbye*, født den 8. Septbr. 1901.
- II. *Gudrun Rørbye*, født den 22. April 1904.
- III. *Ejnar Rørbye*, født den 25. Marts 1908.
- IV. *Børge Rørbye*, født den 8. Marts 1913.

d. *Eva Elise Eleonora Augusta Rørbye*, født den 26. Juni 1875, gift den 9. Decbr. 1909 med *Guide Olaf Lönnsmann Poulsen*, født den 27. Jan. 1879.

I. *Elise Karna Lönnsmann Poulsen*, og

II. *Rigmor Ebba Lönnsmann Poulsen*, begge fødte den 13. Septbr. 1910.

III. *Aage Lönnsmann Poulsen*, og

IV. *Margrethe Lönnsmann Poulsen*, begge fødte d. 16. Septbr. 1914.

e. *Herman Valdemar Boserup Rørbye*, født den 11. Juli 1879, Kaptain i Fodfolket, gift den 5. Septbr. 1913 med *Else Dujardin*, født den 12. Aug. 1886.

Søn:

Hans Bernth Dujardin Rørbye, født den 24. Decbr. 1916, død den 7. Jan. 1917.

3.

Amalie Magdalene Christiane Caroline Rørbye, født den 1. Jan. 1798, død den 7. Marts 1844, gift den 11. Juni 1823 med *Nicolaj Ditlev Holm*, født 1783, død den 11. Novbr. 1833, Cancelliraad, Herredsfoged i Løve Herred.

3 Børn:

A. *Augusta Holm*, født 1824, død i Slagelse Kloster 1878, ugift.

B. *Ane Henriette Thora Holm*, født den 5. Febr. 1826, død i Kjøbenhavn den 20. Novbr. 1903, ugift.

C. *Andreas Holm*, født 1827, død den 6. Marts 1871, Sognepræst for Verst og Bække Menigheder i Ribe Stift, ugift.

4.

John Martin Rørbye, født den 17. Juni 1800, død paa Frederiks Hospital i Kjøbenhavn den 11. Marts 1856. Hans Død averteres i Berl. Tid. af Svogeren Thomas Bugge paa egne og Broderen Niels Christian Rørbyes Vegne. Han har altsaa ikke efterladt sig nærmere Arvinger. Han nævnes som forhenværende Godsforvalter. Hvor han boede ved sin Død har jeg ikke kunnet erholde Oplysning om, da Personer, som ikke var hjemmehørende i Kjøbenhavn, dengang ikke noteredes i Skifteprotokollen, selv om de døde der i Staden.

IV.

Ferdinand Henrik Rørbye, født den 6. Juli 1765, død i Kjøbenhavn den 17. Octbr. 1818, var først ansat i Rentekammeret i Kjøbenhavn som Kopist i det Norske Bjerg- og Saltværks Kontor, hvorefter han fra 1802 til 1814 var Materialforvalter¹ ved Kongsberg Bjergværks Magasiner i Drammen, hvor han fik Titel af

Overkrigskommissær og blev R. af Dbg. Under Krigen 1807—14 virkede han tillige ved Norges Proviantering. Fra 1814 til sin Død levede han i Kjøbenhavn, hvor han først ejede Matr. Nr. 23 i Vimmelskaflet, hvor nu Yorks Passage er, og derefter Ejendommen Matr. Nr. 136 i Amaliegade, som hans Enke beholdt efter hans Død. Han var gift med *Frederikke Eleonora Cathrine Stockfleth*, født 1773, død den 23. Novbr. 1851, Datter af Stiftslandinspektør Stockfleth.

Et Portræt af Ferdinand Rørbye tilhører Frøken Julie Ipsen, Portrætter af Fru Rørbye tilhøre Frøken Ipsen og Hr. Hofjægermester Konow, Gammelgaard.

10 Børn:

I.

Ferdinand Christian Rørbye, født i Kjøbenhavn den 5. April 1795, død den 1. Jan. 1860. Efter som ung at have arbejdet paa Faderens Kontor i Drammen rejste han i 1812 til Thisted, hvor han arbejdede paa Amtmand Fayers Kontor indtil 1816, det sidste Aar som Fuldmægtig. I 1817 tog han dansk juridisk Examen og nedsatte sig senere som Prokurator i Frederikshavn, hvor han tillige fungerede som Strandkontrollør. Han blev første Gang gift den 14. Jan. 1832 med *Johanne Georgine Landt*, født ca. 1797, død den 7. Aug. 1850. Derefter blev han i 1851 gift med *Casse Hedevig Sophie Henne*, født den 14. Jan. 1814, død den 18. Novbr. 1896, Datter af Kommandør i Marinen Claus Hartvig Henne og Hustru Johanne Clausine Hornemann.

Et tegnet Portræt af Ferdinand Rørbye tilhører Fru Anna Sophie Lund, født Dedenroth.

Datter af andet Ægteskab:

Casse Elisabeth Clausine Rørbye, født den 18. Marts 1852, død den 20. Juni 1886, gift den 16. April 1878 med *Carl Ludvig Dedenroth*, født den 26. Jan. 1847, død den 12. Aug. 1907, Landinspektør i Sorø.

3 Børn:

a. *Adolph Ferdinand Emil Dedenroth*, født den 27. Septbr. 1879, ansat i Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejsaktieselskabs Tjeneste, gift 1908 med *Olga Christensen*, født den 10. Marts 1883, Datter af Lærer Christensen i Tolstrup.

2 Børn:

- I. *Jens Carl Dedenroth*, født den 29. Octbr. 1909.
- II. *Karen Dedenroth*, født 1915.
- b. *Anna Sophie Dedenroth*, født den 29. Marts 1881, gift den 4. April 1917 med *Peter Lund*, født den 30. Aug. 1880, Kaptain i Østasiatisk Kompagnis Tjeneste, Søn af Kaptain og Skibsrheder Niels Lund.
- c. *Ellen Marie Dedenroth*, født den 11. April 1886, gift den 5. April 1904 med *Sophus Echert Schou*, født den 26. April

1877, Forretningsfører i Slagelse, Søn af Faktor Schou, Nykjøbing paa Falster.

3 Børn:

- I. *Karen Elisabeth Schou*, født den 3. Juni 1905, død den 4. Septbr. 1907.
- II. *Carl Erik Schou*, født den 30. Aug. 1908.
- III. *Hans Aage Schou*, født den 10. Jan. 1910.

2.

Elise Rørbye, født i Kjøbenhavn i 1798, død sammesteds den 27. Jan. 1867, ugift.

3.

John Rørbye, født i Kjøbenhavn den 27. Juli 1802, død den 6. Marts 1874, Læge. I 1838 blev han ansat som Regimentskirurg ved Husarerne, fra 1842 tillige som Overlæge ved Hestgarden. Fra 1863 til 1867 var han Korpsstabslæge ved Hæren. Professor, Etatsraad, K. af Dbg. og Dmd., Dr. med. honoris causa. I 1862 blev han gift med *Anna Elisabeth Toxværd*, død 1909, Datter af Distriktslæge Anton Toxværd i Odense. Se Bricka, Biogr. Lex. Ingen Børn.

4.

*Martin Christian Wesseltøft Rørbye*¹⁾, født i Drammen den 19. Maj 1803, død i Kjøbenhavn den 29. Aug. 1848, Professor, Genremaler, Medlem af Kunstakademiet. Se Bricka, Biogr. Lex. og Weilbachs Kunstnerlexikon. Den 29. Aug. 1839 blev han gift med *Rose Frederikke Schiøtt*, født den 1. Jan. 1810, død den 24. Decbr. 1859, Datter af Justitsraad, Toldskriver i Kjøbenhavn Christian Frederik Schiøtt.

3 Børn:

- A. *Helga Athalie Rørbye*, født i Rom den 30. Novbr. 1840, Forstanderinde for Sømandshjemmet af 1884 i Kjøbenhavn, ugift.
- B. *Therese Rørbye*, født i Kjøbenhavn den 26. Jan. 1843, gift den 2. Decbr. 1870 med *S. H. Angelo*, født den 10. Decbr. 1839, fh. Redaktør og Udgiver af Viborg Stiftstidende.

4 Børn:

- a. *Aage Rørbye Angelo*, født i Nakskov den 10. Jan. 1875, cand. polyt., Direktør for Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (se Kraks blaa Bog), gift den 4. April 1902 med *Eleonora Johanne Stein*, Datter af Professor V. Stein og Hustru Eleonora Rørbye. Se under Nr. IV, 4, C, b.

2 Børn:

- I. *Henry Stein Angelo*, født i Kjøbenhavn 6. Septbr. 1903.
- II. *Erik Valdemar Stein Angelo*, født i Kjøbenhavn den 17. Maj 1906.

¹⁾ Saaledes er hans Navn indført i Strømsø Kirkebog. Senere skrives hans Navn Martinus Christian Wesseltøft Rørbye.

- b. *Henry Rørbye Angelo*, født i Viborg den 3. Juli 1876, Ingeniør, Godsejer, Lyngbygaard ved Mundelstrup i Jylland, gift den 1. Octbr. 1902 med *Jessie Bonnell Ward*, født i Newark U. S. A. den 20. Juni 1874, Datter af Fabrikejer E. S. Ward i Newark.

Adopteret Datter:

- Theodora Angelo*, født den 28. Maj 1898.
- c. *William Rørbye Angelo*, født i Viborg den 28. Juli 1877, Overretssagfører i Kjøbenhavn, gift den 11. Maj 1912 med *Bodil Kirsten Bagge*, født 1. Maj 1889, Datter af Hofbogtrykker Fr. Bagge i Kjøbenhavn.
- d. *Holger Rørbye Angelo*, født i Viborg den 17. Febr. 1880, Redaktør, udenrigspolitisk Medarbejder ved »Dagens Nyheder« i Kjøbenhavn, gift 1. Juni 1908 med *Petra Louise Bork*, født den 10. Jan. 1879, Datter af Urmager H. P. M. Bork i Kjøbenhavn.
- C. *Eleonora Frederikke Rørbye*, født i Kjøbenhavn den 18. April 1846, død den 23. Jan. 1876, gift den 1. Juni 1869 med Professor, Laboratorieforsker *Waldemar Stein*, R. af Dbg., født den 14. April 1836, død 1. Febr. 1905.
- a. *Rose Frederikke Stein*, født den 29. April 1874, gift den 20. April 1899 med Kammerjunker, Kaptajn *Kaj Lauge Lassen*, født den 29. Febr. 1872, se Kraks blaa Bog.

3 Børn:

- I. *Mogens Otto Lauge Lassen*, født i Kjøbenhavn den 6. Juni 1900.
- II. *Tage Eigil Kaj Lauge Lassen*, født i Kjøbenhavn den 14. Septbr. 1903.
- III. *Aase Lassen*, født i Kjøbenhavn den 14. Aug. 1904
- b. *Eleonora Johanne Stein*, født den 11. Jan. 1876, gift den 4. April 1902 med Direktør *Aage Rørbye Angelo*, se ovenfor under Nr. IV, 4, B, a.

5

Emilie Henriette Christence Rørbye, født i Drammen den 1. April 1805, død den 17. April 1868, gift den 25. Septbr. 1832 med *Bernt Anker Collet¹⁾*, født den 8. Aug. 1803, død den 2. Febr. 1857. Han var dengang Fuldmægtig i det norske Kirkeministerium, fra 1834 til 1849 Kvæstor ved Universitetet i Christiania og fra 1847 Ejer af Lundbygaard i Præstø Amt. R. af Dbg. og R. af O.

2 Børn:

- A. *Eilertine Eleonora Collet*, født i Christiania den 11. April 1834, død den 19. Jan. 1866, gift den 10. Novbr. 1863 med *Thorvald Lund*, født den 19. Marts 1825, død den 14. Jan. 1898, Kommandør i den norske Marine, R. af Dbg. og R. af O. p.p.

¹⁾ Den norske Gren af Slægten skriver sit Navn Collett, den danske Gren skriver sig Collet.

Datter:

- a. *Elna Lund*, født den 12. Jan. 1866, død i London den 12. Septbr. 1912, gift første Gang med Dr. phil. *Emilius Looft*, anden Gang med Kunstmaler *Ebbe Elden*.
Ingen Børn.
- B. *Peter Ferdinand Collet*, født i Christiania den 7. Maj 1836, død den 9. Juli 1909, cand. jur., Kammerherre, Ejer af Lundbygaard, senere tillige af Rønnebæksholm ved Næstved, R. af Dbg. og Dmd., gift den 17. Novbr. 1863 med *Haralda Judithe Johanne Toft*, født den 17. Novbr. 1842, Datter af Godsejer Harald Toft til Rønnebæksholm og Hustru Anne Marie Carlsen.
- a. *Holger Peter Harald Collet*, født den 28. Aug. 1864, cand. polit., Hofjægermester, Ejer af Lundbygaard, Rønnebæksholm og Katholm, R. af Dbg. og Dmd. p.p., gift den 4. Novbr. 1896 med *Polly Hegermann-Lindencrone*, født den 25. Septbr. 1875, Datter af Generalmajor Fr. Hegermann-Lindencrone og Hustru Juliane Baronesse Wedel-Jarlsberg. Se Kraks blaa Bog.
I. *Marie Frederikke Collet*, født den 21. Octbr. 1898.
II. *Polly Emilie Collet*, født den 25. Septbr. 1899.
III. *Harald Peter Otto Collet*, født den 15. Octbr. 1900.
IV. *Carl Frederik Collet*, født den 8. Juli 1905.
- b. *Marie Emilie Jutta Collet*, født den 23. Septbr. 1866, gift den 2. April 1891 med *Axel Vedel*, født den 4. Febr. 1859, Kammerherre, Amtmand over Præstø Amt. K. af Dbg. og Dmd. Se Kraks blaa Bog.
Ingen Børn.
- C. *Emilie Haralda Eleonora Emmy Collet*, født den 26. Juni 1869, ugift.

6

- Ida Athalie Rørbye*, død den 12. Febr. 1837, gift 1832 med *Johan Wilhelm West*, født i Kjøbenhavn den 13. April 1801, død den 3. Marts 1865, fra 1832 til 1865 Sognepræst for Hellested Menighed i Præstø Amt, Søn af Brandmajor Jørgen West og Hustru Elisabeth Severine Wadskjær.
3 Døtre:
- A. *Wilhelmine Frederikke Elisabeth West*, født den 6. Septbr. 1833, død den 15. Juli 1899, ugift.
- B. *Ida Marie West*, født den 9. Maj 1835, død den 11. Febr. 1898, gift den 5. Septbr. 1856 med *Hans Jacob Hesselberg Konow*, født den 26. Jan. 1824, død i Kjøbenhavn den 27. Febr. 1897, Skibsrheder og hanseatisk Konsul i Bergen indtil 1860, senere bosat i Kjøbenhavn, Søn af preussisk Konsul i Bergen Konow.
5 Børn:
- a. *August Konow*, født i Bergen den 12. Septbr. 1857, Hofjægermester, Ejer af Gammelgaard paa Laaland, gift den

24. Octbr. 1884 med *Alvilda Albeck*, født den 17. Febr. 1861, Datter af Grosserer Carl Albeck i Kjøbenhavn og Hustru, født Heering. Se Kraks blaa Bog.

5 Børn:

I. *Hans Henning Konow*, født den 29. Novbr. 1885, død den 13. April 1891.

II. *Karen Emilie Konow*, født den 16. Marts 1887, gift den 19. Maj 1910 med Dr. med. *Sophus Schou*, født den 7. Septbr. 1871, Kredslæge i Kjøbenhavn.

Datter:

Ellen Schou, født den 7. Juni 1913.

III. *Carl August Konow*, født den 6. August 1888, død den 6. April 1891.

IV. *Helge Henri Konow*, født den 23. Septbr. 1892.

V. *Inger Marie Konow*, født den 12. Aug. 1895.

b. *Johan Wilhelm West Konow*, født i Bergen den 14. Aug. 1859, cand. polyt., Fabriksingeniør, Indehaver af Firmaet Krügers Tapetfabrik, gift den 23. Octbr. 1898 med *Caroline Amalie Baronesse Juel-Brockdorff*, født den 22. April 1869, Datter af Lensbaron Carl Juel-Brockdorff og Hustru Julie Baronesse Reedtz-Thott. Se Kraks blaa Bog.

5 Børn:

I. *Hans Jacob Hesselberg Konow*, født den 6. Novbr. 1899.

II. *Carl Frederik Sophus Wilhelm Konow*, født d. 1. Decbr. 1900.

III. *Julie Sophie Thora Anna Caroline Konow*, født den 23. April 1902.

IV. *Ida Athalie Konow*, født den 17. Decbr. 1903.

V. *Frantz Jacob Henning Hesselberg Konow*, født den 19. Maj 1905.

c. *Henri Konow*, født i Kjøbenhavn den 7. Febr. 1862, Kommandør i Flaaden, K. af Dbg. og Dmd., gift den 21. Octbr. 1892 med *Jacobine Cathrine Margrethe Worsaae*, født den 28. Septbr. 1869, Datter af Musæumsdirektør, Kammerherre Worsaae og Hustru, født Grevenkop Castenskiold. Se Kraks blaa Bog.

3 Børn:

I. *Jens Jacob Worsaae Konow*, født den 19. Juni 1901.

II. *Ida Marie Ingeborg Konow*, født den 13. Septbr. 1903.

III. *Thyra Lili Konow*, født den 13. Marts 1906.

d. *Hans Henning Jacob Hesselberg Konow*, født i Kjøbenhavn den 2. Aug. 1867, cand. polit., Kammerjunker, R. af Dbg. og Dmd., dansk Konsul i Rom fra 1904 til 1911, det sidste Aar tillige konst. Legationssekretær. Se Kraks blaa Bog.

e. *Ida Athalie Konow*, født i Kjøbenhavn den 13. Jan. 1872, død den 27. Octbr. 1915, gift den 29. Septbr. 1900 med Pre-

mierlieutenant *Barnekow*, født den 17. Marts 1869, død den 30. Juni 1908, Søn af Komponisten, Professor Chr. Barnekow.

Ingen Børn.

C. *Ida Athalie Andrine West*, født den 12. Febr. 1837, død den 26. Decbr. 1898, ugift.

7.

Ludvig Frederik Adolph Rørbye, født i Drammen den 29. Maj 1808, død i Ringsted den 17. Maj 1874, Landmand, først Forpagter af Viborggaard ved Næstved, derefter Fæster af Vigersdalsgaard ved Ringsted, sidst Ejer af Sorø Lille Ladegaard. Han var først gift med *Vilhelmine Dorothea Gæetgens*, født 1809 i Tyskland, død den 27. Decbr. 1832, anden Gang gift den 23. Decbr. 1835 med *Christiane Sommer*, født den 27. Juni 1812, død den 11. Decbr. 1897, Datter af Skibsfører Sommer fra Bornholm.

Han efterlod sig 4 Børn af første og 4 Børn af andet Ægteskab.

Af første Ægteskab:

A. *Ferdinand Peter Rørbye*, født paa Viborggaard den 9. Septbr. 1829, død i Kjøbenhavn den 6. Juli 1908. Han deltog som Frivillig i den første slesvigske Krig og avancerede til Premierlieutenant, deltog i Slagene ved Fredericia og Isted, i hvilket sidste Slag han blev saaret. Fra 1860 til 1866 var han Forpagter af Øster Keilstrup ved Silkeborg, derefter fra 1866 til 1869 ansat paa Godset Klaukendorf i Østpreussen, hvorefter han traadte i de danske Statsbaners Tjeneste som Stationsforstander i Støvring fra 1870 til 1883, i Stoholm fra 1883 til 1884 og i Knarreborg fra 1884 til 1895. Derefter blev han ansat ved Statsbanernes Hovedkontor i Kjøbenhavn. Den 22. Maj 1860 blev han gift med *Cathinca Marie Borch*, født den 17. Jan. 1827, død den 28. Marts 1907, Datter af Niels Borch, Ejer af Elisedal, senere af Hostrup i Jylland, tilsidst Prokurator i Horsens.

2 Sønner:

a. *Gottfred Erhardt Ferdinand Rørbye*, født paa Øster Keilstrup den 20. Marts 1861, Stationsforstander i Løgstør fra 1897 til 1902, derefter Stationsforstander i Strib, gift den 29. Decbr. 1889 med *Mary Hansen*, født den 12. April 1859.

5 Børn:

- I. *Ellen Rørbye*, født i Aalborg den 11. Jan. 1891.
 - II. *Paula Rørbye*, født i Aalborg den 17. Marts 1892, død i Middelfart den 8. Decbr. 1906.
 - III. *Hugo Gottfred Rørbye*, født i Nyborg den 6. Jan. 1895, for Tiden ansat ved Strib Jærnbanestation.
 - IV. *Gerda Rørbye*, født i Løgstør den 6. Septbr. 1900.
 - V. *Knud Poul Rørbye*, født i Strib den 8. Juni 1902.
- b. *Hugo Ejnar Castus Rørbye*, født paa Øster Keilstrup den

21. November 1862, indtraadt i Marinen som Søkadet i 1880, Sekondlieutenant 1884, Premierlieutenant 1885 Kaptain 1902. Afsked paa Grund af Alder og Svagelighed 1914, senere ansat i Marineministeriet, gift den 27. Octbr. 1894 med *Georgine Cathrine Lunning*, født den 16. Decbr. 1870, Datter af Agent Rudolph Lunning i Grenaa.

2 Børn:

- I. *Inge Rørbye*, født i Kjøbenhavn den 6. Aug. 1895, gift den 13. Maj 1916 med *Harald Linde*, født den 13. Jan. 1886, cand. polyt., Brobygningssingeniør, Søn af Proprietær Jacob Linde og Hustru Louise Meincke, Datter af Major Meincke, falden i Krigen 1864.
- II. *Erik Kaj Georg Rørbye*, født i Kjøbenhavn den 3. Aug. 1896, indtraadt i Marinen som Søkadet i 1914.
- B. *Frederikke Louise Rørbye*, f. paa Viborggaard d. 26. April 1831, død i Korsør den 12. Marts 1900, gift i 1866 med *Jakob Thomsen*, født paa Gaarden Hirschsprung paa Als den 13. Septbr. 1823, død i Jægersborg den 2. Aug. 1890, Forpagter af Palstrup ved Rødkjærsbro, senere af Borupgaard ved Silkeborg.

Ingen Børn.

- C. *Vilhelm Christian Rørbye*, født den 21. Decbr. 1832, død den 1. Febr. 1887, Malermester i Ringsted, gift den 2. Marts 1862 med *Anna Louise Prahl*, født i Kiel den 10. Aug. 1832, død i Ringsted den 18. Decbr. 1894.

4 Børn:

- a. *Vilhelmine Christiane Rørbye*, født den 12. Aug. 1863, gift med Koffardikaptain *Haurovie* i England. Hendes senere Skæbne ukendt af Familien i Danmark.
- b. *Valdemar August Rørbye*, født den 27. April 1865, Malermester, overtog først Faderens Forretning i Ringsted, men flyttede senere til Hamburg, gift den 1. April 1895 med *Elsa Ruzzie*, født i Bøhmen den 1. April 1868.

Ingen Børn.

- c. *Mathilde Marie Rørbye*, født den 17. Maj 1867, ugift.
- d. *Oluf Ludvig Rørbye*, født den 14. April 1872, Snedker i Kjøbenhavn, gift den 31. Jan. 1902 med *Martine Estrup-Lind*, født i Skanderborg den 31. Marts 1876, Datter af Landmand Carl Estrup-Lind.

2 Børn:

- I. *Else Rørbye*, født den 1. Jan. 1903.
- II. *Vilhelm Christian Rørbye*, født den 1. April 1904.
- D. *Carl Edvard Rørbye*, født den 21. Decbr. 1832, Tvillingbroder til ovennævnte Vilhelm Rørbye, udvandret til Amerika og gift der.

7 Børn:

- a. *Vilhelmine Rørbye*,
 b. *Christiane Rørbye*,
 c. *Ludvig Rørbye*,

- d. *Peter Rørbye*,
 e. *Frederikke Rørbye*,
 f. *Caroline Rørbye*, født den 26. Aug. 1872, gift i Amerika den 23. Aug. 1895 med hendes Fætter *Hakon Nielsen*, se nedenfor Nr. IV, 7, E, a.
 g. *Christian Rørbye*.
- Ludvig Rørbyes 4 Børn af andet Ægteskab:*
- E. *Vilhelmine Christiane Rørbye*, født den 16. Jan. 1836, død den 10. Octbr. 1878, gift den 15. Octbr. 1869 med *Carl Nielsen*, født den 13. April 1842, Hotelejer i Ringsted, Søn af Hotelejer Nielsen i Ringsted:
- 3 Børn:
- a. *Hakon Nielsen*, født i Ringsted den 6. Aug. 1870, udvandret til Amerika og gift der den 23. Aug. 1895 med hans Kusine, ovennævnte *Caroline Rørbye*, Nr. IV, 7, D, f.
- 3 Børn:
- I. *Carl Edward Nielsen*, født den 13. Juni 1896.
 II. *Ester Nielsen*, født den 22. Febr. 1903.
 III. *Georg Nielsen*, født den 31. Jan. 1905.
- b. *Aage Nielsen*, født den 15. Juli 1872, Købmand i Ringsted.
 c. *Margrethe Nielsen*, født den 13. Juni 1875, død den 22. Jan. 1917, gift med *Johannes Hansen*, Afdelingschef i Firmaet Holger Petersen i Kjøbenhavn.
- Søn:
- Svend Rørbye Hansen*, født i Kjøbenhavn den 4. Jan. 1897, Læge i Amerika.
- F. *Athalie Adolfine Rørbye*, født den 17. Aug. 1837, død i Ringsted den 29. Jan. 1913, ugift.
- G. *John Jørgen Martinus Rørbye*, født den 5. Octbr. 1840, død den 3. Marts 1903, Købmand i Ringsted, gift den 28. Octbr. 1868 med *Julie Helene Mortensen*, født den 15. Jan. 1844, Datter af Lærer Mortensen i Kjertemind.
- 7 Børn.
- a. *Amalie Christiane Rørbye*, født den 6. Maj 1869, gift den 3. Octbr. 1889 med *Hans Jakob Blichfeld*, født den 7. Juli 1865, nu Direktør for Brødfabrikken Ceres paa Frederiksberg, Søn af Købmand Blichfeld i Stege.
- 2 Børn:
- I. *Ivan Blichfeld*, født i Sækkjøbing den 24. Juli 1890, Faderens Medhjælper paa Brødfabrikken Ceres.
 II. *Else Blichfeld*, født i Sækkjøbing den 14. April 1893.
- b. *Agnes Cecilie Rørbye*, født den 28. Juli 1870, gift den 1. Marts 1900 med *Peter Claus Bang*, født den 31. Decbr. 1864. Ægteskabet opløst.
- Ingen Børn.
- c. *Ida Marie Rørbye*, født den 26. Juni 1872, død den 7. Aug. 1873.

d. *Johannes Rørbye*, født den 11. Novbr. 1873, overtog Faderens Forretning i Ringsted, gift første Gang den 22. Juni 1903 med *Ingrid Ludvine Nathalie Bernsteen*, født den 26. Maj 1877, død den 6. Decbr. 1909; anden Gang gift i 1911 med *Ingeborg Hansen*, født 9. Juli 1880.

1 Datter af første Ægteskab:

I. *Johanne Helga Agnete Rørbye*, født den 6. Novbr. 1905.

2 Sønner af andet Ægteskab:

II. *Jørgen Erik Rørbye*, født den 16. Maj 1912.

III. *Poul Henrik Rørbye*, født den 13. Juli 1916.

e. *Ida Elisabeth Rørbye*, født den 25. Octbr. 1875, gift den 29. Aug. 1905 med *Helmuth Niels Valdemar Christiansen*, født den 1. April 1881, Tømmerhandler i København.

2 Børn:

I. *John Theodor Christiansen*, født den 22. Juni 1906.

II. *Bodil Ida Rørbye Christiansen*, født den 18. Marts 1916.

f. *Ludvig Frederik Adolf Rørbye*, født den 12. Septbr. 1877, død den 6. Juli 1878.

g. *Helene Christine Rørbye*, født den 11. Decbr. 1882, gift den 29. Maj 1907 med *Anders Peter Agersted*, født den 12. Juli 1873, Sognepræst for Gjerlev og Draaby Menigheder i Horns Herred, Søn af Købmand Agersted i Ringsted.

Datter:

Nina Agnete Agersted, født i Gandrup i Vendsyssel den 28. Novbr. 1908.

H. *Johan August Gottfred Rørbye*, født paa Vigersdalgaard den 22. Juli 1846, rejst til Amerika uden senere Forbindelse med Familien.

8.

Emma Eulalia Rørbye, født i Drammen den 26. Decbr. 1810, død den 10. Aug. 1876, gift den 1. Juli 1842 med *Niels Christian Mühlensteth*, født 1814, død den 1. Decbr. 1901, Etatsraad, Postmester i Helsingør, Søn af Kommandør i Søetaten Mühlensteth og Hustru, født Svanenskjold.

3 Døtre:

A. *Leila Fernanda Mühlensteth*, født den 15. Juli 1842, gift den 19. Octbr. 1876 med *Holger Riis*, født 1838, død den 4. Marts 1885, Plantageejer paa St. Croix, Søn af Godsejer Riis til Høgholt, Enkemand efter Harriet Kall, se IV, 9, B.

2 Børn:

a. *Leila Mühlensteth Riis*, født 1880, ugift.

b. *Niels Christian Mühlensteth Riis*, født 1883, juridisk Kontor i Sæby, gift 1913 med *Emilie Rammeskov*, Datter af Orgelfabrikant Rammeskov i Ribe.

Datter:

Emilie Fernanda Mühlensteth Riis, født den 14. Juni 1914.

- B. *Julie Frederikke Mühlensteth*, født den 21. Aug. 1844, ugift.
 C. *Martha Alice Mühlensteth*, født 1849, død 1904. ugift.

9.

Nancy Gerhardine Rørbye, født i Drammen den 12. Juni 1813, død i Frederikshavn den 12. Marts 1863, gift den 20. Aug. 1835 med *Peter Julius Kall*, født den 8. Octbr. 1804, død den 5. Marts 1878, Kammerraad, preussisk og svensk-norsk Vicekonsul i Frederikshavn, Søn af Silke- og Klædekræmmer, Major ved Kjøbenhavns Borgervæbning Heinrich Kall og Hustru Frederikke Henriette Wraatz.

- A. *Peter Julius Kall*, født den 28. Maj 1836, død den 5. Septbr. 1915, tysk og svensk-norsk Konsul i Frederikshavn, gift den 4. Octbr. 1866 med *Amalie Frederikke Winding*, født den 6. Octbr. 1848, Datter af Konsul Winding paa Læsø.

9 Børn:

- a. *Nancy Frederikke Kall*, født den 28. Decbr. 1872, gift den 5. Septbr. 1899 med *Ole Christian Møller*, født den 13. Sept. 1866, cand. jur., først Fuldmægtig paa Borgmesterkontoret i Odense og derefter Ejer af Godset Liung Slot i Sverige, Søn af Landmand Niels Møller.

2 Børn:

I. *Ager Møller*, født den 26. Juni 1900.

II. *Jørgen Møller*, født den 21. Novbr. 1905.

- b. *Elna Kall*, født den 1. Febr. 1877, gift den 23. Octbr. 1899 med *Harald Brødsgaard*, født den 18. Jan. 1868, Læge i Kolding, senere i Hellerup.

Adopteret Søn *Ejvind Kall Brødsgaard*, født den 2. Juni 1910.

- c. *Peter Julius Kall*, født den 28. Maj 1878, tysk og svensk Konsul i Frederikshavn, gift den 19. Juni 1917 med *Ellen Petersen*, født den 19. Decbr. 1888, Datter af Fabrikant Peder Thorvald Petersen, Korsør Margarinefabrik, og Hustru Caroline Marie Theodora Ullert-Christensen.

d. *Emil Kall*, født den 20. Maj 1879, død den 29. Decbr. 1889.

e. *Ejnar Kall*, født den 13. Octbr. 1880, Kaptain i Østasiatisk Kompagnis Tjeneste.

f. *Ida Kall*, født den 3. Septbr. 1884.

- g. *Harriet Margaret Kall*, født den 5. Octbr. 1885, gift den 16. Novbr. 1905 med *Ernst Gjerulff*, født den 11. Octbr. 1876, Indehaver af Handelsfirmaet Holbechs Efterfølger i Kjøbenhavn.

4 Børn:

I. *Torben Gjerulff*, født den 31. Jan. 1907.

II. *Erna Gjerulff*, født den 29. Maj 1908.

III. *Inger Gjerulff*, født den 23. Decbr. 1910.

IV. *Karsten Gjerulff*, født den 10. Decbr. 1913.

- h. *Erik Kall*, født den 3. Febr. 1890, Læge.
 i. *Henry Kall*, født den 15. Febr. 1894, stud. polyt.
- B. *Harriet Kall*, født den 19. Aug. 1837, død den 16. Decbr. 1871,
 gift i Novbr. 1870 med Plantageejer *Holger Riis*. Se IV, 8, A.
 Ingen Børn.
- C. *Elna Kall*, født den 12. Septbr. 1839, død den 16. Aug. 1872,
 ugift.
- D. *William Kall*, født i Febr. 1841, død i Juni 1868, Handlende
 i Hull, ugift.
- E. *Frits Kall*, født den 12. Novbr. 1842, Student, blev derpaa ansat
 i Broderens Forretning i Hull, hvor han døde den 12. Juli 1868,
 ugift.
- F. *Nancy Kall*, født den 1. Febr. 1844, død den 18. Septbr. 1872,
 gift den 20. Octbr. 1868 med *William Schmidt*, født i Helsingør
 den 26. Novbr. 1834, død den 16. Septbr. 1904, Konsul i Fre-
 derikshavn.

2 Børn:

- a. *Elisa Schmidt*, født den 23. Aug. 1869, død den 23. Maj 1895,
 gift den 23. Septbr. 1892 med Konsul og Købmand van Do-
 ckum.

Datter:

- Nancy van Dockum*, født d. 17. Juni 1893, gift den 3. Novbr.
 1915 med Premierlieutenant *Darre*.
- b. *Harriet Schmidt*, født 1870, død 1871.
- G. *Edmund Kall*, født den 21. Maj 1845, død den 28. Novbr. 1910
 i England, gift der.

3 Sønner:

- a. *William Kall*, død som Barn.
- b. *Edwin Kall*.
- c. *Peter Julius Kall*.
- H. *Emily Kall*, født den 28. Juni 1847, gift den 20. Aug. 1868
 med Fiskerikontrollør, Justitsraad *Christian Frederik Holstein*.
 født den 23. Octbr. 1841.

3 Børn:

- a. *Christian Frederik Axel Kall Holstein*, født den 14. Jan.
 1869, død som Barn.
- b. *Christian Frederik Holstein*, født den 26. Aug. 1870, Lieute-
 nant, Toldembedsmand i Kjøbenhavn, gift den 10. Juli 1908
 med *Agnete Løber*, født den 21. Decbr. 1876.

Søn:

- Christian Frederik Per Holstein*, født den 27. Juli 1916.
- c. *Harry Vilhelm Holstein*, født den 7. April 1873, Styrmand.
- J. *Emma Emilie Elise Kall*, født den 2. Febr. 1850, død den 18.
 Febr. 1866.
- K. *Henry Kall*, født den 21. Novbr. 1851, død den 23. Decbr. 1911,
 Ejer af Grimshave i Vendsyssel, gift med *Helene Nielsen*.

4 Børn:

- a. *Julie Kall*, født 1902.
- b. *Nancy Kall*, født 1904.
- c. *Ida Ingeborg Kall*, født 1906.
- d. *William Kall*, født 1909.

10.

Julie Frederikke Rørbye, født i Kjøbenhavn 1815, død 1842, gift med *Christian Ipsen*, født 1800, død 1859, Konsul og Grosserer i Kjøbenhavn, Søn af Grosserer Ipsen.

Datter:

Julie Frederikke Ipsen, født den 3. Decbr. 1842, ugift.

V.

Mette Elisabeth Rørbye, født den 3. Juli 1767, død den 12. Marts 1831, gift den 1. Febr. 1797 med *Bertel Struer*, født 1764 (døbt den 4. Septbr.) i Stoustrup ved Fredericia, død i Store Fuglede ded 13. Maj 1845, Søn af Levin Struer, først Godsforvalter paa Gundetved (nu Selchousdal), senere Ejer af en Gaard i Stoustrup, død 1777, og hans Hustsu Cathrine Lauritzen, død 1803. Han tog theologisk Embedsexamen i 1795 og blev først Kapellan hos John Rørbye i Uby, derefter fra 6. Septbr. 1799 til sin Død Sognepræst for Store og Lille Fuglede Menigheder i Holbæk Amt, i 1836 udnævnt til Consistorialraad. I Barfods »Danmarks geistlige Stat« hedder det om ham: »Han vedligeholdt en ualmindelig Kraft til sin høje Alderdom, var begavet med en Stentorstemme, og hans Bryst var saa stærkt, at det ikke generede ham alderstegen at prædike i 3 Kirker paa en Søndag. Han stod i et patriarkalsk Forhold til sin Menighed, elskede Ungdommen og uskyldige Glæder, var ren af Sæder, en oprigtig Ven.« Et Maleri af ham, malet i 1832 af Hornemann, er i mit Eje.

5 Børn:

1.

Niels Johnsen Struer, født i Uby den 12. August 1797, død i Vissebjerg den 18. Decbr. 1874. Han blev Student fra Slagelse Skole 1816, cand. theol. 1821, fra 1822 til 1838 Sognepræst for Vaagø Menighed paa Færøerne, fra 1831 tillige Provst for Færøerne, fra 1838 til 1855 Sognepræst for Brændekilde og Bellinge Menigheder i Fyn, fra 1855 indtil hans Død Sognepræst for Vissebjerg Menighed, fra 1844 tillige Provst for Odense Herreds Provsti, R. af Dbg. og Emd. Den 19. Marts 1823 blev han gift med *Johanne Christine Poulina Stützer*, født den 29. April 1804, død den 1. Aug. 1856, Datter af Johan Frederik Ludolf Stützer, Brændevinsbrænder i Kjøbenhavn, og Hustru Mette Marie Hansen.

7 Børn:

A. *Bertel Ludolf Struer*, født paa Vaagø den 4. Maj 1824, død den 5. Novbr. 1882, født som Krøbling.

- B. *John Levin Johan Christian Struer*, født paa Vaagø den 25. Octbr. 1825, død i Kjøbenhavn den 11. Maj 1917, Landmand, sidst Farpagter paa Skaarupgaard ved Kolind, gift 1876 med *Christine Rydahl*, født den 6. Aug. 1853, Datter af Fyrinspektør Rydahl paa Fornæs, senere paa Nakkehoved.

3 Børn:

- a. *Niels Johnsen Struer*, født den 12. Novbr. 1876, død i Randers den 20. Juni 1917, cand. pharm., gift 1908 med *Doris Halberg*, født den 28. Decbr. 1886, Datter af Maskinmester Halberg af Kjøbenhavn.

2 Døtre:

I. *Else Struer*, født i Kjøbenhavn 13. Jan. 1909.

II. *Grethe Struer*, født i Kjøbenhavn 19. Decbr. 1909.

- b. *Bertha Jacobine Struer*, født den 26. Maj 1878, gift den 10. Maj 1900 med *Anton Gulbrandsen*, Købmand, Manufakturhandler i Helsingør, Søn af Købmand Gulbrandsen i Helsingør og Hustru, født Backe.

Datter:

Ellen Gulbrandsen, født den 2. Septbr. 1903.

- c. *Martha Struer*, født den 23. Decbr. 1879, cand. phil., Assistent i Finansministeriets Toldrevision, gift 18. Aug. 1903 med *Henrik Emil Valdemar Stabell*, født den 22. Decbr. 1871, død den 8. Maj 1904, cand. polit., Søn af Stabslæge Stabell og Hustru, født Andersen.

Ingen Børn:

- C. *Mette Marie Elisabeth Struer*, født den 30. Juli 1827, død den 19. Octbr. 1874, ugift.
- D. *Frederikke Henriette Struer*, født den 2. Juli 1829, død den 28. Aug. 1870, ugift.
- E. *Elise Caroline Struer*, født den 26. Novbr. 1831, død den 17. Juli 1848, ugift.
- F. *Bertha Struer*, født den 24. Jan. 1834, død paa Frederiksberg Hospital den 11. Decbr. 1887, ugift.
- G. *Holger Fahnø Struer*, født i Brændekilde den 22. Marts 1846. Partiel Examen i de kemiske Fag ved den polytekniske Lærestanstalt i 1869. Oprettede i 1875 H. Struers chem. Laboratorium i Kjøbenhavn og udtraadte af dette Firma den 31. Decbr. 1915. Gift den 2. Juni 1876 med *Ida Julie Stützer*, født den 17. Maj 1842, Datter af Apotheker i Nyborg Christian Stützer og Hustru Nielsine True.

Ingen Børn:

2.

- John Levin Struer*, født i Uby den 23. Novbr. 1798, død i Fuglede den 31. Maj 1807.

3.

Caroline Marthaline Struer, født i Fuglede den 8. Maj 1800, død i Kallundborg den 23. Aug. 1886, gift den 18. Febr. 1825 med *Lars Nicolaj Hesselberg*, Købmand i Kallundborg, født 1798, død den 2. April 1848.

4 Døtre:

A. *Mette Marie Elisabeth Hesselberg*, født den 30. Septbr. 1828, død den 10. Novbr. 1863, gift den 29. Septbr. 1860 med *Laurits Nicolaj Lytzhöft*, Prokurator og Tiendekommissær i Kallundborg.

2. Døtre:

- a. *Caroline Magdalene Lytzhöft*, født den 22. Juni 1861, død som lille Barn.
 b. *Olivia Theodora Lytzhöft*, født den 13. Aug. 1862, død den 3. Jan. 1868.
- B. *Bertha Sigvardia Christiane Hesselberg*, født den 12. Novbr. 1829, død den 4. Jan. 1911, ugift.
 C. *Olivia Theodora Hesselberg*, født den 30. Juli 1831, død den 26. Aug. 1849, ugift.
 D. *Julie Emilie Hesselberg*, født den 24. Decbr. 1833, død i Kjøbenhavn. Gift den 30. Juli 1858 med *Hans Rosendahl*, Lærer ved Slagelse Realskole.

Ingen Børn:

4.

Magdalene Christiane Struer, født i Fuglede den 30. Jan. 1802, død den 10. Febr. 1802

5.

Elisabeth Christiane Magdalene Struer, født i Fuglede den 16. Novbr. 1805, død paa Frederiksberg den 6. Febr. 1897, gift den 26. Octbr. 1837 med *Christian Jacob Ludvig Janssen*, født den 18. Maj 1808, død i Kjøbenhavn den 20. Novbr. 1876, Landmand, først Forvalter paa Lerchenborg, derpaa fra 1846 til 1873 Ejer af Solbjerggaarden ved Slagelse, Søn af Provst Christian Ludvig Janssen i Haderslev og Hustru Mette Marie Margrethe Hoskiær.

9 Børn:

A. *Bertel Ludvig Janssen*, født paa Lerchenborg den 31. Juli 1838, død paa Hammerby den 2. Marts 1916, Landmand, først Ejer af Hedagaard i Skaane, senere af Hammerby Storgaard ved Eskiltuna, gift den 1. April 1866 med *Julie Vilhelmine Linne-mann*, født den 16. Juli 1836 i Ørsted ved Vejle.

3 Børn:

a. *Ludvig Janssen*, født paa Hedagaard den 17. Febr. 1867, Inspektør paa Blekhems Gods i Smaalund, gift den 25. Septbr. 1896 med *Helene Augusta Theresia Kark*, født den 3. Marts 1873 paa Leonhardsberg ved Norrkøping.

3 Børn:

- I. *Elisabeth Janssen*, født den 15. Decbr. 1897, for Tiden ansat ved Svenska Bankforeningen i Stockholm.
- II. *Carl Ludvig Janssen*, født den 14. Febr. 1900.
- III. *Anna Marie Janssen*, født den 6. Jan. 1903.
- b. *Elisabeth Magdalene Janssen*, født den 4. Novbr. 1868, død den 29. Marts 1880.
- c. *Johan Henrik Linnemann Janssen*, født paa Hedagaard den 2. Marts 1872, svensk cand. jur., Raadmand i Varberg, gift den 18. Maj 1902 med *Anna Gudiva Ullgreen*, født den 19. Octbr. 1874.

2 Børn:

- I. *Johan Bertel Linnemann Janssen*, født den 19. Febr. 1903.
 - II. *Anna Margrethe Linnemann Janssen*, født den 28. April 1907.
- B. *Marie Jacobine Elisabeth Janssen*, født paa Lerchenborg den 21. Novbr. 1839, død i Lellinge ved Kjøge den 19. Aug. 1916, gift første Gang den 9. Maj 1862 med *Johan Peter Frederik Schultz*, født den 17. August 1831, død den 19. Juni 1872, Forvalter paa Valbygaard ved Slagelse, senere Forpagter paa Bjufsgaard i Skaane, 2den Gang den 17. Octbr. 1882 med *Frederik Otto Vincents Stensen*, født den 27. April 1827, Enkemand, Forpagter af Lellinge Mølle.

Ingen Børn:

- C. *Christian Jacob Janssen*, født paa Lerchenborg den 23. Novbr. 1840, død paa Frederiksberg den 15. April 1913, Købmand i Slagelse, gift den 3. April 1868 med *Frederikke Emma Johansen*, født den 18. Octbr. 1847.

5 Børn:

- a. *Elisabeth Emma Marie Janssen*, født den 11. Novbr. 1869, gift den 3. April 1898 med *Johannes Christian Christensen*, født den 20. Octbr. 1868, Birkefuldmægtig i Holsteinborg Birk, senere Byfoged og Borgmester i Nysted, Enkemand efter Søsteren Valborg Janssen. Se V, 5, C, d.

5 Børn:

- I. *Astrid Christensen*, født i Rude den 22. Octbr. 1899.
 - II. *Gudrun Christensen*, født den 6. Jan. 1901.
 - III. *Esbén Christensen*, født den 20. Aug. 1902.
 - IV. *Sigurd Christensen*, født den 20. April 1904.
 - V. *Preben Christensen*, født den 3. Jan. 1906.
- b. *Christian Ludvig Emil Janssen*, født den 28. Juli 1870, Grosserer i Kjøbenhavn, gift med *Elisabeth Wagner*, født den 8. Jan. 1876, Datter af Grosserer Wagner i Kjøbenhavn.

2 Børn:

- I. *Tage Janssen*, født den 20. Aug. 1903.
- II. *Alice Janssen*, født den 17. Marts 1909.

- c. *Carl Johan Janssen*, født den 1. Juni 1872, Grosserer, gift første Gang den 6. April 1898 med *Antoinette Lorange*, født den 9. Jan. 1873, Datter af Grosserer Lorange i Kjøbenhavn, Ægteskabet opløst; anden Gang gift i 1913 med *Karen Lindahl*.

3 Børn af første Ægteskab:

- I. *Finn Janssen*, født i Kjøbenhavn den 6. Jan. 1899.
 II. *Claes Trap Janssen*, født den 25. Jan. 1902.
 III. *Elka Janssen*, født den 22. Jan. 1905.
 d. *Valborg Janssen*, født den 11. Maj 1875, død den 4. Novbr. 1897, gift den 3. Septbr. 1895 med daværende Birkefuldmægtig *Johannes Christian Christensen*, som senere blev gift med Søsteren Elisabeth, se V, 5, C, a.

Ingen Børn:

- e. *Ingrid Janssen*, født den 12. Novbr. 1879, gift med Dr. jur. *Oreste Squatriti*, Embedsmand under det italienske Finansministerium, i 1917 Told- og Havnedirektør i Massaua i Kolonien Erytrera.

Søn:

Vico Squatriti, født den 10. Jan. 1913.

- D. *Carl Vilhelm Janssen*, født paa Lerchenborg den 15. Aug. 1842, død paa Frederiksberg den 14. Aug. 1911. Først Forpagter paa Amalielund i Skaane indtil 1872, derefter Stifter og Ejer af Papirfabriken Carlsberg ved Trondhjem, gift 2. Febr. 1867 med *Nanny Frederikke Culmsee*, født den 25. Marts 1848, død den 8. Novbr. 1896, Datter af Papirfabrikant Culmsee, Havreholm ved Helsingør.

7 Børn:

- a. *Dagmar Elisabeth Nicoline Janssen*, født den 7. Maj 1869, gift den 11. Aug. 1894 med Afdelingsingeniør ved Norges Statsbaner *Thorvald Darre-Jenssen*, født den 22. Septbr. 1867.

2 Børn:

- I. *Inger Darre-Jenssen*, født den 5. Maj 1895.
 II. *Aagot Darre-Jenssen*, født den 9. Marts 1897.
 b. *Ejnar Frederik Ludvig Janssen*, født den 13. Febr. 1871, Papirfabrikant Carlsberg ved Trondhjem, gift den 11. April 1896 med *Bergljot Jenssen*, født 5. Juli 1875.

6 Børn:

- I. *Nanny Janssen*, født den 12. Marts 1897.
 II. *Thorvald Janssen*, født den 9. Juni 1898.
 III. *Carl Vilhelm Janssen*, født den 1. Maj 1900.
 IV. *Ingrid Janssen*, født den 10. Novbr. 1901.
 V. *Bergljot Janssen*, født den 15. Maj 1903.
 VI. *Aslaug Janssen*, født den 19. Marts 1910.
 c. *Valdemar Culmsee Janssen*, født den 7. Septbr. 1872, Købmand i Trondhjem, gift med *Anna Parelius*, født den 8. Decbr. 1879.

3 Børn:

- I. *Kai Culmsee Janssen*, født den 25. Novbr. 1906.
- II. *Alfhild Janssen*, født den 13. Novbr. 1907.
- III. *Fin Culmsee Janssen*, født den 12. Juni 1910.
- d. *Hjalmar Janssen*, født den 13. Decbr. 1875, Grosserer i Trondhjem, gift den 24. April 1902 med *Frieda Wagner*, født den 6. Maj 1874, Datter af Grosserer Wagner i Kjøbenhavn.

Søn:

- Leif Janssen*, født den 19. Marts 1905.
- e. *Hildur Margrethe Janssen*, født den 3. April 1879, gift i 1903 paa Frederiksberg med *Friedrich Carl Schwan*, født den 25. Febr. 1875, Billedhugger i Dresden.

3 Børn:

- I. *Nanny Marie Ingeborg Schwan*, født den 9. Septbr. 1904.
- II. *Sonja Feodora Ellinor Schwan*, født den 23. Decbr. 1905.
- III. *Harald Friedrich Wolfgang Schwan*, født den 12. Decbr. 1908.
- f. *Antonie Marie Janssen Zernichow*, født den 28. Decbr. 1881, adopteret af Skibsrheder Zernichow i Christiania, som var gift med hendes Moster.
- g. *Carl Vilhelm Janssen*, født den 11. Decbr. 1886, Landmand i Australien.
- E. *Frederik Ferdinand Janssen*, født den 24. Febr. 1844, død den 3. Maj samme Aar.
- F. *Thora Emilie Janssen*, født den 15. Novbr. 1845, død den 3. Maj 1857.
- G. *Helene Mathilde Caroline Janssen*, født paa Solbjerggaard den 18. Marts 1847, gift den 14. Octbr. 1872 med *Frederik Michaëlsen*, født den 19. Febr. 1840, Forpagter paa Herninge i Skaane, senere paa Renneäs i Halland, og derefter Assistent ved Frederiksberg Kommunes Skattekontor, Søn af Kontorchef i Nationalbanken, Justitsraad Jeppe Prætorius Michaëlsen og Hustru, født Dresler.

Ingen Børn:

- H. *Anna Cathinca Janssen*, født paa Solbjerggaard den 13. Maj 1849, død paa Frederiksberg den 28. Decbr. 1913, gift den 25. Septbr. 1877 med *Jens Hansen Lund Gammeltoft*, født den 26. Jan. 1854, Ejer af Hedagaard i Skaane, Søn af Borgmester i Kjøbenhavn Gammeltoft og Hustru, født Nimb.

2 Børn:

- a. *Ludvig Janssen Gammeltoft*, født paa Hedagaard den 2. Jan. 1880, Landmand paa New Zealand.
- b. *Margrethe Gammeltoft*, født paa Hedagaard den 6. April 1885, gift den 4. Decbr. 1908 med *Harald Theodor Johansen*, født den 3. Febr. 1875, cand. theol. og mag., Adjunkt ved Frederiksberg Gymnasium, Søn af Teglværksejer Ole Johansen og Hustru Dorothea Thomsen.

3 Børn:

- I. *Jens Holger Johansen*, født paa Frederiksberg den 2. Decbr. 1909.
 - II. *Henrik Johansen*, født paa Frederiksberg den 24. Juni 1911.
 - III. *Agnete Johansen*, født paa Frederiksberg den 5. Decbr. 1912.
- J. *Olivia Theodora Janssen*, født paa Solbjerggaard den 12. Juli 1850, død sammesteds den 12. Jan. 1858.

VI.

Georg Flemming Rørbye, født i Uby den 25. Novbr. 1769, død i Thisted den 12. Juli 1846, Kaptain og fra Branddirektørstillingens Oprettelse i 1800 indtil sin Død Branddirektør i Thisted Amt, fra 1817 tillige Strandskommisær, R. af Dbg. Han var gift med *Frederikke Christiane Weinschench*, døbt i Draaby Kirke den 19. Marts 1770, død i Thisted den 18. Decbr. 1841, Datter af Skovrider Weinschench paa Jægerspris.

4 Børn:

1.

Marthaline Johndine Birgitte Rørbye, født i Thisted den 4. Novbr. 1800, død i Decbr. samme Aar.

2.

Johnmine Vilhelmine Martheline Birgitte Rørbye, født i Thisted den 12. Decbr. 1801, død i Thisted den 30. Septbr. 1870, gift den 3. Novbr. 1843 med Skolelærer og Klokker i Thisted *Christian Christensen*.

Ingen Børn:

3.

Christiane Juliane Rørbye, født i Sønderhaa i Thy den 30. Marts 1803, død som Barn.

4.

Olivius Petrus Rørbye, født i Thisted den 24. April 1807, ligeledes død som Barn.

Blandt John Rørbyes efterladte Papirer fandtes to Breve fra hans Moder til hans Fader og 3 Silhuetter, forestillende en Mand og to Kvinder. Disse Papirer er opbevarede i hans ældste Søns Slægt og tilhører nu Læge August Rørbyes Enke. Desværre findes intet Navn paa Silhuetterne, og det vides ikke mere, hvem de forestiller.

De to Breve kan det maaske interessere en og anden af Inger Niels Joensens Efterkommere at læse. Begge Breve er skreven med samme Haand, hvorfor kun det ene af dem er gengivet i Aftryk.

Brevene lyder saaledes:

Hiert Gifne Ven og Allerkierriste hulde Mand

Niels Joenssen Rørbye.

Min trofaste Ven Eders Meget Kierkomne skrifvelse fra fladstrand datterit d: 22de Martii Er Mig dend 25de ditto Indløben, og nu Gud skee lof i dag af Eders ikke mindre kierkomne Mesive af datto 13de April, hvor af Gud skee lof fornemis Eders lykkelig Arivement til Brevig, da dog Med Stor fare Er ofverkomen, hvilchit kand fornemis af Eders bref til Seigr. Niels Jensen Munch om Eders Ancher thow. Gud verre ævig ære der Sparede Eder Samt folck skib og Gods fra u-lyche. Gud blif fremdehlis Ved at Giøre barmhertighed mod Sinne børn for Jesu Nafns skyld; Min allerkierriste Gode Mand dend om melte Vexel Samt bref blef strax Monsr Jens Jørgen Lindvig overleverit og Vel Var komin det ieg Ej andit har hørt; i dag fiorten dage havde ieg skrefvit brefv til Eder Min hulde Ven, men da ieg Erindret det, i, min Engel, ved Voris fraskillelse befallit ieg skulde intet skrifve før i hefde skrefvit mig til fra Lose Plads; for Eldre Samt ieg og børn din Søster Saa Vel som Vore Søskende og Andre Gode Venner Er Ved forrige Helbred med fornøjelig Sundhed. Gud lad det Stedse hos dig mit hierte Med Glæde Continuere, at Vi maatte findis igien med hiertens fornøjelse; lille Christen Gaar i skole hver dag alt siden Paaske og Er der til saa Villig Som Hand Var 10 Aar. Vi er der Med i en God Roe; liden Anne Chartrine Er og braf frisk og trifs Vel Gud skee Ære; hiert Elskede Mand hvad Prisen Paa Korn Vahrer Er Angaaende, Var min skyl-

dighed at tilmelde Eder, men som i min Engel Vel Vid at bonden Ej kommer til Kiøbsteden i Plougtiden uden hand Er der til hart nød, Saa er her ingen tilførsel og der for Ej kand, Medehle dig nogen Pris der Paa. Smørit kand Mand faae for 2 β (1/2¹) og tolden; Steds Elskende Ven, den stachels Niels Jachobsen Juel Var udrejt at hiemkiøbe nogen skind og Paa hiemrejsen Er hand komen af Vognen og Gandske knust og Slagit Sit been ithu. Nu har dend Gode Egidius Gaaed til hannem Saa lenge, det alle hans tæer Er falden, og Menis hand Mister baade fod og Been, dog troer ieg Vor Herre Giør hanem En God Ende der Paa, Saa Som alle Kræfterne Er ham for Gaaed. Gud tenck i Naade først Paa ham, der udstaar dend Elendig Smerte og Saa dend bedrøvede Qvinde med hendis 4re Smoe børn. Hans Jensen Mosichant Er Ved døden af Gangen og Efter lot sig en Svag Qvinde og fiire Smoe u-opføde børn, Som er og ald hindis Midler Naar hver faaar det di eyer bort; der er vel hundrede der Publicerer om bestillingen. Gud Gif dend det, der agter at Giøre Vel mod hustrøe og faderløse børr. Magister Norop kom fra Kiøbenhafn og her hid til Paaske helligt. Men hvem bestillingen beholder Enten hans broder Eller Konen kommer til at blifve Ved Postmesterij Vides Ej Endnu. Gud gif hinde det for hindis Kierre børns Skyld; han har ingen at Sørge for uden Sig Self. Allerkierriste Søde Mand, Niels Christiansen Lottrup lader min hulde Ven flittig helse med begiering, at i vilde til kiøbe hannem Et Pund got Thee, Et half Pund grøn Thee og et half Pund Thee de bu for billigste Pris; her siger di for Vist, at hand skal Giftis og hafve dend Rige Enche i Gromstrup; Ald dend Sorrhig, der falder imellem og i Egtestanden! Saa løber Menisken Sammen Som Erte Riis. Niels Mahlers datter har havt trolovelse med Simon Parychmager Svend, og Jørgen Slagters datter med skollemesteren Hans Them, og Mette Jordemoders datter med En skoemager Svend til Michel Mahlboes. Hiert Gifvne Ven, Hr. Elias Svannis Konne Er Ved døden af Gangen. Men han Ved Sengen som før er ligende, Rørt paa dend Ene Side; arfvingerne Paser op, Men hvad di faar Gifver Tiden at lære; hand seer heller Diefvelen End Nogen af denem, der kan faae Nogit Efter hanem. Men han har Gifvit hans Pige Lars Biørnsens datter hundrede Rixdahler og Saa God En Seng, som hun forlanger og en Ny fin Klædis Kledning men det Er intet at Regne mod profiten. Det er got Skov Vejr Saa Vel om Natten Som om dagen; det er Snart lige Got Ravnen har det Som Kragen, di Er bege Vor Herris fugle; di har dog Aldrig medelhit di fattig Entten brød Eller Penge for En dahler; der for skal hand nu lige og See sin fortrede Paa dem alle; der Som hand kommer til Sin

1) Betegnelsen *M β* for et halvt Pund benyttedes endnu den Gang visse Steder i Landet. Smørprisen var altsaa 4 Skilling Pundet.

Mehle Som Paa tvivlis Giør han alle Sinne af Misundelse arfvælose og testamenterer Lars Biørnsens datter allt det hans Arfvinger kand til komme. (*Ulæseligt*) Predicher i hans Sted. Men hvem der faar Kaldit vides Ej; flittig helsen til Eder min Hierte Mand fra Vorris for Eldre med tachsigselse for ald beviist Godhed imod Christopher og hans Konne. Saa Wilde min Engel og hiem kiøbe til Moder 2 pund (*ulæseligt*); hels Knud Sørensen flittig fra Sin Konne; hun er Endnu Nogenledis Ved Helsen, hvor lenge det Gud behager. Min Engel, i dette Momang fich Vi bref fra broder Christopher datterit Friderichstad d: 17de April med tachsigselse til dig for det meget Gode du hafver dem beviist. Nu min Engel Nyt Er her intet at til Melde dig, hvor for ieg Vil Slutte ofver ald dend Velsignelse himmelen har i Gjemme Gud Self har i Eje hans Børn har i Vente, lad aldtid hvile ofver dig det ønsker dend der lefver i Modgang og Medgang Trøst og Bedrøvelse Sorig og Glede din til døden bestandige Ven og tro Tienerinde.

Inger Niels Joenssens.

Horsens d. 27. April 1723.

P. S. Flittig helsen til Joen fra mig og børn Saa og til Lars Povelsen fra Sin Konne og børn Saa og fra os til Andre Eders Medhafvende først og sidst til dig min udValde Ven fra mig og mine at Vi maatte findis med Glede og fornøjelse og Som Snariste Wolle lef Vel, lef aldtid Vel.

Min Hiert Elskende Allerkierrreste Mand og Hulde Ven
Niels Joensen Rørbye.

Hierte Søde Engel, Vel er det kun faa dage Siden ieg hafde dend fornøjelse at skrifve Eder til, saa kand ieg dog med saa god Leilighed Ej undlade at til melde Eder Vidre Vor tilstand Som Er nogenledis. Gud gifve ieg var forsichrit om at i min Aller Kierriste var velsignet med dend Gode førlighed, da Vid Gud det var min Hiertens Glæde og allerstørste fornøjelse. Hierte Ven, i denne dag Er Controleurens dreng af Satans indskydelse gaaen i derris Koestald og hengt Sig Self, af hvad Aarsag Vid Gud, men der Var Sant for Gud iche Saa megit Rom imellem Jordan og hans fødder, at mand knude sticke En liden Kiæp under, og har han tagit Sit Hals Klud og kast om et Ragskaft og der i hengt Sig; Hierte Siæl, Joen har lofvit at kiøbe Klaus From En hund, men det Engelsk tin skal intet kierre Sig Efter. Nu vil ieg ej opholde Eder lengere; det Nyt, her Er, bedrøver Menniskene men iche glæder dem; nu kommer Natmanden i Morgen og skal Slæbe

det Arme Menniske ud; det er iammerlig nu i denne bye mand
 hører Ej Andit End ont; i Gaar var Majestæten paa Urop at
 Spise; da di Reyste der fra faldt Hesten med Grefv Holst og brød
 hans Eene Arm itue; nu min Hiertens Allerkierriste, Gud beskierme
 Eder der og os her fra Alle u-lycher og os Samlis med Hiertens
 Glæde det ønsker Eders Kiærre og troe Hustrøe

Inger Nielss Joenssens.

Horsens d. 22de Julij 1728.

Brevets Udskrift lyder:

Min Hiertelskende Hulde Mand

Skipper Niels Joenssen Rørbye

Dette Allervenligst til Hænde

Nu befindendis

Scheen i Norge.

